

5e zondag in de veertigdagentijd, 03 april 2022

Woord- en Communieviering:



Gij, God van vergeving

Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen. *Johannes 8, 7b*

V: Begroeting:

♪ **Openingslied:** “♪ Lied nr 49: Het lied van steeds maar hopen”

Heer, wij vragen u in goed vertrouwen:

wil voor ons wat hoop en zegen zijn.

Dikwijls voelen wij ons verloren lopen,

zoekend naar een hand die ons wordt aangereikt.

Refrein: Steeds maar hopen dat het goed zal komen...
dat er iemand is die om je geeft!

Heer, wij roepen U:

Wees een God van mensen;

doe aan ons, wat verlangend in ons leeft!

Heer, wij bidden U in moed en wanhoop:
schenk aan ons vergeving van het kwaad.
Dikwijls voelen wij ons zo leeg en schuldig,
vragend om een woord dat ons verlossing brengt. Refrein

Heer, wij smeken U in hoop en zegen:
wees voor ons wat licht in duisternis.
Dikwijls voelen wij ons verweesd, vereenzaamd,
wachtend op een vriend die mij een antwoord is. Refrein.

V: **Thema:** Het thema van de viering is: “God van vergeving”.

Gebed om vergeving:

V: Broeders en zusters,
God roept ons op om ons met Hem
en met elkaar te verzoenen
en te zorgen dat wij zijn genade niet tevergeefs
ontvangen. Belijden wij daarom onze schuld.

V: Heer die onze toevlucht zijt,
ons redt en ons bijstaat in iedere nood, ook nu,
ontferm u over ons.

Allen: Heer ontferm u over ons.

V: Christus; die de dood hebt vernietigd en door het
evangelie onvergankelijk leven deed aanlichten,
ontferm U over ons.

Allen: Christus ontferm U over ons.

V: Heer die door Uw goedheid ons de weg wijst en met erbarmen aan ons denkt, Ontferm U over ons.

Allen: Heer ontferm u over ons.

Openingsgebed:

Allen: God, Gij kent ons zoals wij zijn,
en niets is voor U verborgen.

Gij veroordeelt niet; Gij wilt altijd vergeven.

Geef ons een rouwmoedig hart

om onze zonden te belijden; dan zullen wij op onze beurt
het woord van uw vergeving horen.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...

L: Eerste lezing

God onderneemt iets nieuws: Hij leidt zijn volk weg uit de ballingschap. Uit

de profeet Jesaja 43, 16-21

Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt,

een baan door de onstuimige golven;

en die wagen en paard daarover laat gaan,

leger en strijdmacht, gesloten aaneen,

maar dan gaan ze rusten, staan niet meer op,

uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als een vlaspit.

Denk niet meer aan het verleden

en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is:

Ik onderneem iets nieuws,

het begin is er al: ziet ge het niet?

Een weg leg Ik door de steppe,

rivieren laat Ik stromen door de woestijn.

De wilde dieren zullen ontzag voor Mij hebben,

de jakhalzen en de struisvogels;
want door de steppe laat Ik beken stromen,
rivieren door de woestijn,
zodat mijn uitverkoren volk zich kan laven:
en dit volk dat Ik Mij gevormd heb, zal mijn lof verkondigen!
Woord van de Heer. - Allen: Wij danken God.

1: Antwoordsalm

Psalm 126, 1-2ab.2cd-3.4-5.6

1: Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij.

Allen: Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij.

1: De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.

Toen lachten alle monden en juichte elke tong.

Allen: Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.

2: Toen zei men bij de volken:

geweldig is het wat de Heer hen deed. Geweldig was het
wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij.

Allen: Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn
wij zo blij.

3: Keer nu ons lot ten goede, Heer,

zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.

Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.

Allen: Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.

4: Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen;
Maar keren zingend weer,
beladen met hun schoven.

Allen: Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.

L: Tweede lezing

*Na zijn ontmoeting met Christus maakt Paulus een balans
op van winst en verlies.*

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen 3, 8-14

Broeders en zusters,
Ik beschouw alles als verlies,
want mijn Heer Christus Jezus kennen, gaat alles te boven.
Om Christus heb ik alles prijsgegeven en houd ik alles voor
afval als het erom gaat Hem te winnen
en één te zijn met Hem.

Ik heb geen eigen gerechtigheid op grond van de wet;
mijn gerechtigheid komt door het geloof in Christus,
ze is een gave van God en steunt op het geloof.

Ik wil Christus kennen,
ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden
en de gemeenschap met zijn lijden,
ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven
om eens te mogen komen
tot de wederopstanding uit de doden.

Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt.

Maar ik streef er vurig naar het te grijpen,
gegrepen als ik ben door Christus Jezus.
Nee, vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn.

Alleen dit:

ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt
ik storm af op het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping.
Woord van de Heer. - Allen: Wij danken God.

♪ **Tussenlied:** De man rechts van mij

De man rechts van mij was geruïneerd,
Hij geeft je zijn ziel als je hem erom vraagt;
Het kind spreekt in hem, omdat hij nog gelooft,
Dat liefde bestaat, En ieder het zingt.

De man links van mij is verliezer,
Een lamp zonder licht en een niet gehoord lied,
Zegt: liefde is dood, is een droom in een droom.
Die twee aan mij zij, En ik daar tussen in.

Refrein: Moeder, help mijn toch!
 In de verte hoor ik uw stem,
 Roepend van de hoogste bergen,
 U probeert de weg te wijzen,
 Breng me thuis!
 Laat mij vrede zien, vóór ik de moed verlies.

De man tussenin wacht op wat er komt,
Is horende doof en is ziende toch blind,
Weet niet wat gebeurt en ontkent wat bestaat,
Daar valt hij in slaap....., De man zonder kleur..... Refrein

Moeder Gods, help mij.....
Doe mij uit mijn slaap ontwaken.
Overtuig mij met uw woorden,
Dan zal ik beseffen wat de waarheid is.
Ik zal mijn gezicht aan ieder laten zien.



De man rechts van mij was geruïneerd.
De man links van mij kwam de prijs niet toe.
En God allen weet, wat de tijd hen brengt,
Of wat wordt van mij,
Van mij....., tussen die twee

Vers voor het evangelie Ezechiël33, 11

V: *Lof en eer zij U, Heer Jezus.*

Niet de dood van de zondaar wil Ik, zegt de Heer,
maar zijn bekering en zijn leven.

Allen: *Lof en eer zij U, Heer Jezus.*

Evangelielezing

Het woord van Jezus is ontwapenend en bevrijdend. Uit het heiligevangelie volgens Johannes 8, 1-11

In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg.

's Morgens vroeg verscheen Hij weer in de tempel
en al het volk kwam naar Hem toe.

Hij ging zitten en onderrichtte hen.

Toen brachten schriftgeleerden en Farizeeën Hem een
vrouw die op overspel was betrapt.

Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot Hem:

'Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl ze
overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen

zulke vrouwen te stenigen. Maar gij, wat zegt Gij ervan?'.
Dit bedoelden ze als een strikvraag
in de hoop Hem ergens van te kunnen beschuldigen.
Jezus echter boog zich voorover
en schreef met zijn vinger op de grond.
Toen zij bij Hem aanhielden met vragen
richtte Hij zich op en zei tot hen:
'Laat degene onder u die zonder zonden is,
het eerst een steen op haar werpen'.
Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond.
Toen zij dit hoorden, dropen zij een voor een af, de oudsten
het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw
die daar was blijven staan.
Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar:
'Vrouw, waar zijn ze gebleven?
Heeft niemand u veroordeeld?'.
Zij antwoordde: 'Niemand, Heer'.
Toen zei Jezus tot haar: 'Ook Ik veroordeel u niet;
ga heen en zondig van nu af niet meer'.
Woord van de Heer. - Allen: Wij danken God.

Acclamatie:

Allen: U komt de lof toe u onze zang u alle Glorie oh Vader,
oh Zoon oh Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.**Amen.**

V: Overweging:

Geloofsbelijdenis:

1: Spreken wij samen ons geloof uit in onze God die geen
God van doden is maar van levenden,
die niemand loslaat, ook niet wie gestorven zijn,

Allen: Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

2: Wij geloven in de zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Allen: Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.

3: Wij geloven in een gemeenschap
waarin iedereen zorg draagt voor de ander;
waarin een ieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Allen: Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de vader. Amen.

Gebed van de gelovigen (voorbede)

Broeders en zusters,
laten we vol hoop en vertrouwen bidden
tot God onze hemelse Vader.

Dat de Kerk ook in onze dagen steeds een teken van
vergeving, verzoening en vrede mag zijn.

Dat allen die lijden naar lichaam en geest,
kracht en troost vinden in het lijden van de Heer,
die zich met het lot van mensen heeft verbonden.

Dat de rijken en andere machthebbers
anderen niet veroordelen
tot een leven van onderworpenheid en vernedering,
maar bijdragen aan een rechtvaardige verdeling
van de aardse goederen.

Dat er mensen zijn die zich het lot aantrekken van hen die
publiekelijk worden veracht of veroordeeld.

Dat wij in deze veertigdagentijd mogen groeien in
waarachtige liefde tot God en onze naaste.

Dat God ons gebed wil verhoren
voor onze broeders en zusters
die om ons gebed hebben gevraagd,
of aan wie wij het hebben beloofd.
Dat onze overledenen
de prijs van Gods hemelse roeping mogen
ontvangen.

*Hierna volgen de intenties van de eigen
geloofsgemeenschap...*



Almachtige God,
Gij zijt barmhartig en Gij wilt niet dat iemand verloren gaat.
Wij bidden U: doe ons steeds meer gelijken op Jezus.
Dat wij eens komen tot de verrijzenis en het leven.
Door Christus onze Heer. *Amen*

♪ **Intermezzolied/tafellied: “Intermezzolied:**

Lied nr. 54: We shall overcome

We shall overcome, (3x) some day!

Refrein: Oh deep in my heart,
I do believe.
We shall overcome some day.

All men shall be free, (3x)
some day! Refrein

We'll walk hand in hand, (3x)
some day! Refrein

We shall live in peace, (3x)
some day! Refrein

Eucharistische liturgie

Inleiding op het Communiegebed:

V: Ooit gesproken, Ooit geschreven,
werden woorden van leven,
tot hier en nu aan ons doorgegeven,
opdat zij ons verlichten zouden,
en wij wegen van vriendschap en liefde zouden gaan.
Die vriendschap, die liefde mogen wij hier en nu viëren
rondom een tafel van gemeenschap.
Eerder werd aan deze tafel in een Eucharistieviering,

met de woorden van Jezus, dit brood geheiligd tot brood van leven, waarin hij zichzelf aan ons schenkt. Wat overbleef is als heilig in het tabernakel bewaard. Als wij van dit Heilig brood eten dan mogen wij ons één weten met onze verrezen Heer en met allen, die Kerk zijn. Op zijn woord mogen wij Zijn en elkaars tafelgenoten worden, in vriendschap en liefde met elkaar verbonden.

Communiegebed:

1: Goede God, door te luisteren naar Uw woord en het delen van het heilig brood verbinden wij ons aan de boodschap van Jezus. Wij bidden U dat we ook mogen delen in zijn kracht en vol vertrouwen gaan in zijn spoor.

Allen: God, luister naar ons en schenk Uw geest die leven geeft.

V: Wij danken u voor het evangelie van Uw Zoon, dat als een lopend vuur over deze wereld gaat. Dat wij door het delen in deze heilige maaltijd dragers worden van zijn blijde boodschap en vrede brengen in Zijn naam. Allen: God, luister naar ons en schenk Uw geest die leven geeft.

1: Uw woord wijst ons wegen van gerechtigheid, Uw tafel voedt ons en bezielt ons met levenskracht. Dat wij mensen worden die omzien naar elkaar en in woord en daad getuigen van Uw blijde boodschap van bevrijding en recht voor deze wereld.

Allen: God, luister naar ons en schenk Uw geest die leven geeft.

Allen: Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader:

God is onze Vader, die in de hemel woont.

Wij zijn zijn kinderen hier op aard en leven door zijn Zoon.

Zijn naam worde geheiligd, zijn rijk komt op de dag,

dat God en mensen samen gaan, verenigd door zijn kracht.

Zoals ook in de hemel, is zijn wil onze wet.

't was Christus die zichzelf ons gaf, daardoor zijn wij gered.

Geef brood om van te leven. Vergeef ons onze schuld,

zoals wij dat aan anderen doen. Zo wordt uw wens vervuld.

Breng ons niet in bekoring, verlos ons van het kwaad.

U is de macht in eeuwigheid, de kracht die leven laat.

Vredeswens: Liednr. 158a: Oorlog en vrede

Oorlog en vrede, geluk en geweld
is de wereld waar ik nu in leef. } 2x

Oorlog, vrede waar ik leef.

Geeft ons de vrede, ja geef ons't geluk 2x

Ja geef ons geluk.

Geef ons kracht, maak ons zacht.

Geen geweld, dat meer kwelt.

Vrede brengt iedereen het geluk!

Jezus zei: Luister eens naar mij.

Wees jezelf vrij en blij.

Ik laat jullie de vrede na.

Geef dat maar door en wordt samen zo één!

Oorlog en vrede, geluk..... in canon.

Lam Gods:

Toen Johannes de Doper naar Jezus keek was hij ervan overtuigd, dat de Messias gekomen was. Hij zei: 'Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld:

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.

♪ **Communielied:** "[Lied nr. 42: Brood te eten](#)

Brood te eten, Wijn te drinken,
Want Hij sprak en deed het voor;
liefde brengen, leed verzachten;
Doe het ook en geef het door.

Refrein: Leer in Hem geloven, zijn Woord is ook voor jou,
Laat het tot je komen, zijn Woord is ook voor jou.
Donna, donna, donna, donna,
Donna, donna, donna, don.

Stil te zingen, zonder woorden,
want zijn stem zegt ons genoeg;
warmte brengen, Hem verwoorden,
die zijn lijden met ons droeg. Refrein

Blij te leven, stil geborgen,
dankbaar zijn om al wat is;
Steeds vertrouwen zonder zorgen,
dit is zijn gedachtenis. Refrein.

Slotgebed:

Allen: Heer, onze God, in het mysterie van brood en wijn hebben wij de verlossing gevierd, en de vergeving van onze zonden.

Wij vragen U: spreek tot ons uw bevrijdend woord; doe onze droefheid in vreugde verkeren, en breng ons van dood naar leven. Door Christus onze Heer.

Mededelingen: Wegzending:**Zegenbede:**

V: Moge de almachtige en barmhartige God ons heiligen en verlichten door de komst van zijn eniggeboren zoon, wiens wederkomst wij verwachten\en moge hij ons vervullen met zijn zegen, Amen.

V: Moge onze vreugde over de menswording van onze verlosser volkomen worden, als Hij wederkomt in heerlijkheid om ons het eeuwig geluk te schenken. Allen: Amen.

V: Laten wij nu heengaan in Vrede. Dat de almachtige God ons hierbij mogen zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Allen: Amen.

♪ Slotlied: Lied nr. 83: Hij is vuur

Nu al eeuwenlang geleden,
in een streek aan de Jordaan
komt een man, men zegt van Hem,
Hij is uit God vandaan.

Met hart en handen open
voor de mensen aan de kant,
zo brengt Hij licht van boven
in dit oud en donker land.
Hij is vuur, Hij is vuur, mmmmm

Maar omdat de mensen hard zijn
voor de mensen van die tijd,
vangen zij Hem in een net,
zij willen Hem wel kwijt.

Hij die alles wilde delen,
aan een ander kansen bood,
stukgemaakt aan't kruis
vond Hij te jong en hard de dood.
Hij is vuur, Hij is vuur, mmmmm



Maar dat vuur zal blijven branden
en het stak de mensen aan.
En zijn woorden krijgen handen
waar wij elkaar verstaan.

En Hij komt opnieuw tot leven
waar een mens zich breken laat
voor een ander die als Hij
toen met een kruis door't leven gaat.
Hij is vuur, Hij is vuur, mmmmm