

# *De herinnering leeft*

---



**Voorganger:**  
Pater Bert van Tol

**m.m.v.:**  
het Ritmisch Koor St. Bavo

## **De herinnering leeft**

Hij/zij is niet weg,  
Zolang je hem/of haar herinnert,  
Zolang zijn/haar naam voortleeft.

In deze komende week staan we stil,  
heel stil, bij het verleden, maar ook bij vandaag en morgen bij:

- Jezus Christus
- De 4 en 5 mei herdenking 2<sup>e</sup> Wereldoorlog
- De Corona periode
- De Oorlog in Oekraïne
- En in het bijzonder: Bart Platteel  
die op 2 april 2020 overleed.

Hij was het muzikale hart  
van het Ritmisch Koor St. Bavo.

Door de beperkingen tijdens de Coronapandemie  
konden wij geen gepast afscheid van hem nemen.

Vandaag zetten wij hem in het licht,  
brengen wij hem in herinnering  
door en met ons gezang.



# De herinnering leeft



3<sup>e</sup> zondag van Pasen, 1 mei 2022

## Voor de viering

### ♪ Lied: Il Y aura (92)

Il y aura cent mille chansons  
quand viendra le temps des cent mille saisons.  
Cent mille amoureux, pareils à nous deux.  
Dans le lit tout bleu de la terre.  
Cent mille chansons, rien qua nous.  
Cent mille horizons devant nous partagés de bonheur.  
Tout étonnés de nos cœurs.  
Et des châteaux insensés.  
Et des bateaux étoilés.  
Et des étoil's oubliées  
et tes yeux et met yeux  
dans un océan d'amour

Il y aura cent mille chansons.  
Quand viendra le temps des cent mille saisons.  
Cent mille maisons  
Gravées à ton nom  
Parmi les maissons de la terre.  
Cent mille chansons  
Rien qu'a nous cent mille horizons  
Devant nous partagés de bonheur.  
Tout étonnés de nos cœurs.  
Et des pays reconnus  
Et des forets éperdues  
Et des chagrins défendus.  
Et tes yeux en mes yeux  
Dans un océan d'amour.

## **Vertaling**

### ***Er zullen honderdduizend wijsjes zijn***

*Als de tijd van de honderdduizend seizoenen aanbreekt  
En er honderdduizend geliefden  
Net als ons beiden  
In het aardse bed liggen dat helemaal blauw is  
Honderdduizend wijsjes alleen maar voor ons  
Honderdduizend horizonten voor ons  
Gedeeld door geluk  
Allemaal opengelegd door ons hart  
En onzinnige kastelen  
En met sterren overdekte boten  
En vergeten sterren  
En jouw ogen en de mijne  
In een oceaan van liefde*



*Er zullen honderdduizend wijsjes zijn  
Als de tijd van de honderdduizend seizoenen aanbreekt  
Honderdduizend huizen  
Die jouw naam dragen  
Te midden van de oogsten der aarde  
Honderdduizend wijsjes alleen maar voor ons  
Honderdduizend horizonten voor ons  
Gedeeld door geluk,  
Allemaal opengelegd door ons hart  
En erkende gebieden  
En radeloze wouden  
En verboden verdriet  
En jouw ogen en de mijne  
In een oceaan van liefde*

## Opening van de viering

### ♪ Openingslied: In de Stilte (162)

In de stilte gaat weer open,  
wat zo lang gesloten was.  
Ogen zien wat was verborgen.  
Angst houdt dat niet langer vast.

Refrein: Vrede, vrede komt waar mensen samen zijn,  
bij ballingschap en thuiskomst  
wil God aanwezig zijn.

In de stilte geef je leven  
als de ander luis'tren wil.  
Leven, dat je door kunt geven  
aan wie het maar horen wil. Refrein

In de stilte krijg je liefde  
als je and'ren binnen laat,  
als je al je zorgen  
even in jezelf bezinken laat. Refrein

In de stilte als je handen  
net als bloemen open gaan  
kun je, als je heel goed luistert  
weer het woord van God verstaan. Refrein

### Begroeting

Pr.: De genade van de Heer Jezus Christus,  
de liefde van God en de gemeenschap  
van de Heilige Geest zij met u allen.

### Welkomstwoord

Een woord van welkom aan elkaar en enkele woorden  
ter inleiding van deze viering.

## **Gebed om vergeving**

Pr.: Bidden wij samen om vergeving:

Al: God, onze Vader,  
Jezus, uw Zoon, is niet alleen iemand die licht geeft,  
maar zelf het licht is; niet alleen een wegwijzer,  
maar de weg.

Pr.: Hij is niet alleen een waarachtige,  
maar de waarheid zelf;  
niet alleen een levende, maar het leven;  
niet alleen een verheerlijkte, maar de Heer.

Al.: In Hem zie ik U zoals U bent.  
In Hem zie ik mezelf zoals ik ben,  
maar vooral hoe ik zou moeten zijn.  
Ik schiet zo vaak tekort.  
Vergeef mijn schuld  
en geef mij een nieuwe mogelijkheid tot leven.



## **♪ Heer ontferm U (47)**

Heer onze Heer, ontferm U over ons! 3x

Christus ontferm U, over ons! 3x

Heer onze Heer, ontferm U over ons! 3x

Pr.: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven, ons geleiden en bewaren.

Al.: Amen.

## **♪ Gloria (Taizé) (164)**

Ere zij God, ere zij God, eer aan God in den hoge!

Ere zij God, ere zij God, alleluja, alleluja!

## **Openingsgebed**

# De dienst van het woord



## **1<sup>e</sup> Lezing: De dood betekent niets**

geschreven bij het overlijden van Koning Edward In 1910 werd een preek afgeleverd bij de St. Paul's Cathedral. Deze preek, van Henri Scott Holland, werd VII.

---

De dood betekent helemaal niets.  
Ik ben alleen maar stilletjes weggegaan  
naar de kamer hiernaast.  
Ik ben ik en jij bent jij.

Wat we ooit voor elkaar zijn geweest,  
dat zijn we nog steeds.  
Noem me bij mijn oude vertrouwde naam.  
Praat met me op dezelfde ongedwongen manier,  
zoals je altijd hebt gedaan.  
Verander de klank van je stem niet!  
Doe niet krampachtig, plechtig of bedroefd.  
Lach zoals wij altijd samen hebben gelachen  
om de kleine grapjes,  
waar we samen zo van konden genieten.  
Laat mijn naam de bekende klank van vroeger behouden,  
zonder bijklank, niet versluierd.  
Het leven betekent nog steeds  
wat het altijd heeft betekend,  
het leven is hetzelfde gebleven  
en gaat onafgebroken door.

Waarom zou ik uit jullie gedachten zijn,  
Omdat jullie mij niet meer zien?  
Intussen wacht ik op jullie,  
ergens dichtbij, net om de hoek.



Het is goed zo.

Niets is voorbij;  
niets is verloren.  
Eén kort moment  
en alles zal weer zijn  
zoals het eerst was.  
Wat zullen we lachen  
om de moeite van het afscheid  
wanneer we elkaar weer terugzien!

*Henry Scott Holland*

### **♪ Tussenzang: Sta naast de ander (10)**

Wat is leven waard? Heeft het zin?  
Als je je eenzaam voelt, houdt het weinig in.  
Je vraagt om steun: 'n mens die naast je staat:  
laat mij dan met je gaan; als je zoekt naar de zin van 't leven,  
wil ik naast je staan; als je zoekt naar de zin van 't leven,  
wil ik naast je staan!

Als ik eenzaam ben, heel alleen,  
dan zoek ik telkens naar mensen om me heen:  
een sterke hand, 'n mens die naast mij staat:  
wil jij dan met mij gaan; als ik zoek naar een doel in't leven,  
moet je naast me staan; als ik zoek naar een doel in't leven,  
moet je naast me staan!

Mensen wonen hier, groot en klein.  
Wanneer er eenheid is, zal het leven zijn.  
Dus geeft elkaar de hand, een ander tot steun:  
wij moeten samen gaan, bij het zoeken naar nieuwe wegen  
naast elkander staan, bij het zoeken naar nieuwe wegen  
naast elkander staan.



## 2e Lezing: Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.

### Apok. 5, 11-14

Ik, Johannes zag toe  
en hoorde de stem van talloze engelen rondom de troon  
en de stem van levende wezens en van de oudsten;  
en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen  
en duizenden duizendtallen;  
en zij riepen luid: “Waardig is het Lam dat geslacht werd  
te ontvangen de macht en de rijkdom,  
de wijsheid en de kracht,  
en eer en heerlijkheid en lof.”  
En elk schepsel in de hemel en op de aarde  
en onder de aarde en in de zee,  
het ganse heelal hoorde ik roepen:  
“Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam  
zij de lof en de eer en de roem en de kracht  
in de eeuwen der eeuwen!”  
En de vier levende wezens zeiden. “Amen.”  
En de oudsten vielen in aanbidding neer.  
*Zo spreekt de Heer - Wij danken God.*

### ♪ Tussenzang: It's me o Lord (39)

**Refrein (2x)** It's me, it's me o Lord,  
Standing in the need of prayer.

It's not my father or my mother,  
but it's me o Lord, standing in the need of prayer. Refrein

It's not my sister or my brother,  
but it's me o Lord, standing in the need of prayer. Refrein

It's not my deacon or my leader,  
but it's me o Lord, standing in the need of prayer. Refrein

## **Lezing Uit het evangelie volgens Johannes 21, 1-19**

In die tijd verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als volgt: er waren bijeen: Simon Petrus, Tomas, die ook Dídymus genoemd wordt, Natánaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: 'Ik ga vissen!' Zij antwoordden: 'Dan gaan wij mee.' Zij gingen dus op weg en klommen in de boot maar ze vingen die nacht niets.

Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: 'Vrienden, hebben jullie soms wat vis?' 'Neen', zeiden ze. Toen beval Hij hun: 'Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets vangen.' Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: 'Het is de Heer!' Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan – want hij droeg slechts een onderkleed – en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver uit de kust, slechts ongeveer tweehonderd el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan.

Toen zij aan land waren gestapt zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: 'Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt.' Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks en ofschoon het er zoveel waren scheurde het net niet. Jezus zei hun: 'Komt ontbijten.' Wetend dat het de Heer was durfde geen van de leerlingen hem vragen: 'Wie zijt Gij?' Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan. *Zo spreekt de Heer - Wij danken God.*

♪ **Acclamatie: Alleluia (23)**

## Overweging

### Geloofsbelijdenis

Pr.: Ik geloof in een God van liefde en goedheid, die de mensen zonder onderscheid, van rang en stand, ras of geslacht, tot leven roept om de schepping tot een goed einde te brengen.

Al.: Vooral in Jezus, de Messias, zie ik wat God voor de mensen tot stand heeft gebracht.  
In Hem wordt mij duidelijk wat de opdracht van elke mens is: te leven en sterven voor anderen.



Pr.: Ik geloof dat wie alleen voor zichzelf leeft, een weg gaat die naar de dood voert; maar wie zichzelf weggeeft, hoe zou zijn leven zinloos kunnen zijn?

Al.: Ik geloof dat het goed is als een bevrijd mens te leven.  
In de geest van Jezus, Messias, een geest vol liefde, menselijkheid en solidariteit.

Pr.: Dat wil ik waarmaken in samenwerking met andere christenen en daarom wil ik meewerken aan de opbouw van een geloofwaardiger kerk, die een levende gemeenschap van mensen is, meer bezorgd om gerechtigheid in de wereld dan om eigen rechtvaardiging, een kerk waarin de liefde meer is dan de wet.

Al.: Dan zal het christendom een stuwende kracht zijn,  
die de vrede bewerkt en het rijk Gods nabij  
brengt voor alle mensen. Amen.



### Voorbede

### Intermezzo

De tafel wordt klaargemaakt  
voor de Eucharistie en onze gaven  
worden ingezameld. Intussen wordt gezongen:

#### ♪ Lied: Only Love (110)

Have you heard, what they say, every where, every day.  
No, tell me more, something new, don't delay.  
How the news goes around, like a fire, through the town.  
They said to me, we shall be really free,  
new peace will be found.

It's one word, what they say, can it be the right way?  
Love all the way, that's the word, what they say.  
Time will tell, time will show, will it stay, will it go.  
You can't deny though we all know it well, you never can tell.

Words can turn, any way, any time, any day.  
Love, only love cannot be what they mean.  
Love can hurt, love can blind, and can give peace of mind.  
Why can't it be you and me,  
love can change the looks of the world.  
Let us say, let us sing, His Holy Word.

### Vrije vertaling

*Heb je al gehoord, wat ze zeggen, je hoort het overal en elke dag.  
Nee, vertel me meer, iets nieuws, kom op.  
Het nieuws gaat snel rond, als een lopend vuurtje.  
Ze vertelden mij, dat we echt vrij zullen zijn,  
een nieuwe vrede zullen vinden.*

*Het is maar één woord dat ze zeggen, zou het de goede weg zijn?  
Liefde, tot het einde, dat is het woord dat ze zeggen.  
De tijd zal het leren, blijft het of waait het over.  
Ja kan niet ontkennen dat we het allemaal wel weten, maar toch.*

*Het kan veranderen, naar alle kanten, elk moment, elke dag.  
Liefde, alleen liefde, dat kunnen ze niet bedoelen.  
Liefde kan pijn doen, liefde kan verblinden,  
maar ook geestelijke rust geven.  
Waarom zou het niet kunnen, samen,  
liefde kan de wereld veranderen.  
Laten wij het vertellen, het zingen, Zijn Heilige Woord.*

## **De dienst van de Tafel**



- Pr.: Bidt allen dat ons offer aanvaard kan worden  
door God, de almachtige Vader.
- `Al.: Moge de Heer ons offer aannemen,  
tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn  
van ons en van heel zijn heilige kerk.

### **Gebed over de gaven**

#### **Het tafelgebed**

- Pr.: De Heer zal bij u zijn.  
Al.: De Heer zal u bewaren.  
Pr.: Verheft uw hart.  
Al.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pr.: Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Al.: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pr.: Wij danken U, God,  
U hebt ons geschapen  
om op weg te gaan naar U  
en in liefde te leven met elkaar.  
U geeft ons ogen om elkaar te zien  
en een mond om met elkaar te praten.  
U legt de liefde in ons hart  
om niet alleen al het goede met elkaar te delen,  
maar ook al wat moeilijk is.  
Zo hebt U ons gemaakt  
en mogen wij uw kinderen zijn.  
Blij danken wij U hiervoor  
met alle mensen die in U geloven.  
En met alle engelen en heiligen zingen wij U toe:

♪ **Heilig** (82)

Heilig is de Heer, (4x)

in alle tijden.

Heilig is de Heer door alle eeuwen heen.

Hosanna, hosanna in den hoge,  
gezegend Hij die komt  
voor altijd en voor eeuwig is  
en blijft Hij onder ons.

Heilig is de Heer, (4x)

in alle tijden.

Heilig is de Heer door alle eeuwen heen.



(2x)

Pr.: Heer onze God,

Wij danken U

omdat U ons tot leven riep

en ons steeds opnieuw reden geeft tot hoop.

Al.: U gaf ons deze wereld  
vertrouwde ons toe aan elkaar.  
Zo leven wij in deze wereld en pogen met elkaar  
te leven in vrede, liefde en vriendschap.

Pr.: Maar midden in dat leven  
ervaren wij ook het tegendeel,  
zijn wij niet in staat tot blijvende liefde en vrede.  
Maar toch geeft U ons reden tot hoop:  
want wij kennen mensen die U laten blijken,  
die U doen vermoeden,  
die U voor ons doen leven  
door menselijk te zijn en meer dan dat.

Al.: In hen gebeurt het wonder,  
dat mensen de handen in elkaar slaan  
en samen mens zijn in lief en leed.  
Onvergetelijk blijft voor ons  
die ene mens bij uitstek, Jezus Christus.  
Niemand beter dan Hij  
laat ons zien dat U er bent  
en dat U alles te maken heeft  
met wat wij mensen liefde noemen.



Pr.: Want in de nacht van zijn lijden en sterven  
heeft Hij het brood genomen en gebroken,  
en aan zijn vrienden gegeven.  
Hij sprak de woorden:

**Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn Lichaam,  
dat voor u gegeven wordt.**

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem  
aan zijn leerlingen en zei:

**Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker  
van het nieuwe altijddurende verbond,  
dit is mijn Bloed dat voor u  
en alle mensen wordt vergoten  
tot vergeving van de zonden.**

Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om Mij te gedenken.

*(enige ogenblikken stilte)*

Pr.: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Al.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt.

Pr.: God onze Vader, wij doen samen,  
wat Jezus heeft gedaan.  
Dankbaar gedenken wij Hem  
en wij bieden zijn offer aan,  
want Hij is voor ons mens geworden.

Al.: Hij heeft ons vreugde en liefde gebracht,  
Hij heeft ons geleerd,  
hoe wij elkaar gelukkig kunnen maken.

Pr.: Hij is voor ons dood gegaan,  
begraven en uit het graf verrezen.  
Toen heeft Hij de Heilige Geest gezonden  
om mensen bij elkaar te brengen.

Al.: God, wij bidden U:  
zend de Heilige Geest ook over ons,  
om ons bijeen te brengen,  
om onze liefde te geven voor de mensen.  
Laat vrede en vreugde in de wereld komen;



dan zal het de wereld zijn van U,  
en van Jezus Christus.

Pr.: Door Hem, en met Hem en in Hem,  
hier in dit samenzijn en overal in tijd en eeuwigheid.

Al.: Amen

Pr.: Bidden wij tot God onze Vader,  
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:



### **♪ Onze Vader (3)**

Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw!  
Geef u Naam aan deze wereld, maak alles nieuw!  
Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw!  
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw!

Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw!  
En vergeeft ons onze schulden, maak alles nieuw!  
Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw!  
God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw!

Want van U is het koninkrijk, maak alles nieuw!  
En de kracht en ook de heerlijkheid, maak alles nieuw!  
In de eeuwigheid der eeuwen, maak alles nieuw!  
In de eeuwigheid van de eeuwen, maak alles nieuw!

### **Vredeswens**

#### **♪ Vredeslied: Geef mij je hand (40)**

Geef mij je hand, geef me ze allebei!  
Zeg me dan heel even, dat je niet kunt leven  
zonder mij, zonder!



## ♪ Lam Gods (4)

Lam Gods,

dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. (2x)

Lam Gods,

Dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

## Communiegebed

### De Communie

*De priester toont het brood en de beker en zegt:*

Dit brood is het Lichaam van Christus,  
voor ons gebroken opdat wij zullen leven in Zijn Geest.

Deze wijn is het Bloed van Christus,  
voor ons vergoten op dat wij zullen leven in Zijn Geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.

Al.: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden.



## ♪ Lied: The Rose (150)

Some say love, it is a river  
That drowns the tender reed  
Some say love, it is a razor  
That leaves your soul to bleed  
Some say love, it is a hunger  
An endless aching need  
I say love, it is a flower  
And you, its only seed

It's the heart, afraid of breaking  
That never learns to dance  
It's the dream, afraid of waking

That never takes the chance  
It's the one who won't be taken  
Who cannot seem to give  
And the soul, afraid of dying  
That never learns to live

When the night has been too lonely  
And the road has been too long  
And you think that love is only  
For the lucky and the strong  
Just remember in the winter  
Far beneath the bitter snows  
Lies the seed that with the sun's love  
In the spring becomes the rose

**Vertaling: de Roos**

*Sommigen zeggen liefde, het is een rivier  
Die het tere riet laat verdrinken  
Sommigen zeggen liefde, het is een scheermes  
Dat je ziel bloedend achterlaat  
sommigen zeggen liefde, het is een honger  
Een eindeloze, pijnlijke behoefte  
Ik zeg liefde, het is een bloem  
En jij bent haar enige zaad*

*Het is het hart dat bang is om te breken  
Dat nooit leert dansen  
Het is de droom die bang is om te ontwaken  
Die nooit de kans neemt  
Het is diegene die niet genomen zal worden  
Die lijkt niet te kunnen geven  
En de ziel die bang is om te sterven  
Die nooit leert om te leven*

*Wanneer de nacht te eenzaam is geweest  
En de weg was te lang  
En je denkt dat de liefde alleen*

*Voor de gelukkigen en de sterken is  
Onthoud dan gewoon  
dat in de winter  
heel diep onder de sneeuw het zaad ligt  
Dat met de liefde van de zon  
In het voorjaar een roos wordt*

## **Samen**

Samen deel je dus lief,  
maar samen deel je ook leed.  
Samen sta je sterk.  
Samen kan je alles aan.  
Samen ga je er voor.....  
Samen ben je een echtpaar, een groep, volk land of koor.

Wat is het dan moeilijk  
als je van afscheid moet nemen van je meest dierbare.  
Je voelt je verlaten.  
Je voelt je alleen.  
Je voelt de pijn van een leegte.

Samen ..... dat is er niet meer!

Of toch wel?

Samen hebben we verdriet.  
Samen, waren we nog één keer samen.  
Samen, staren we nu naar een lege plek.  
Samen, missen wij Bart.  
Samen, met heel veel mensen samen,  
hebben wij afscheid van Bart genomen.

Of.... geen afscheid??

Ja, een afscheid van Bart als mens van vlees en bloed,  
maar geen afscheid in onze gedachten.  
Hij blijft bij ons in uitspraken en gewoonten.

Hij blijft bij ons, in ons koor.  
Hij blijft bij ons in beelden en herinneringen.

Samen, gaan we verder.  
Samen komen we er wel....  
Samen, nog een keer muziek maken en zingen.

*Hans Uijenbroek*



**Slotgebed**

**Wegzending en Zegen**

**Mededelingen**

### **♪ Slotlied: Maak het waar (67)**

Wanneer wij kijken om ons heen, dan zien wij mensen zo vaak alleen. Zij vragen ook naar een goed bestaan en willen met ons door 't leven gaan.

Maak het waar!

**Refr.:** Geloof op zondag valt niet zwaar,  
maar sta je dan ook daag'lijks klaar?  
Het blijft zo gauw een leeg gebaar.  
We moeten leven met elkaar.  
Maak het waar. Christus zei dat vaak.  
Maak het waar. Dit is onze taak.  
Maak het waar. Geef elkaar de hand.  
Maak het waar.

Wij zijn soms moeilijk in ons gezin,  
willen met ouders geen nieuw begin.  
Voornaam is dat men elkaar verdraagt,  
dát is 't wat 't leven vraagt.

Maak het waar!

**Refrein**

Tussen ons mensen is veel verschil,  
toch zijn wij meestal van goede wil.  
Wanneer men ieder als vriend aanvaardt,  
dan wordt zeer zeker ons leven meer waard.  
Maak het waar. **Refrein**



♪ **Love changes everything (141)**

Love, love changes everything  
hands and faces, earth and sky.  
Love, love changes everything  
how you live and how you die.

Love can make the summer fly  
or a night seem like a lifetime.  
Yes love, love changes everything;  
now I tremble at your name.  
Nothing in the world will ever be the same.

Love, love changes everything:  
days are longer, words mean more.  
Love, love changes everything:  
pain is deeper than before.  
Love, will turn your world around  
and that world will last forever.  
Yes love, love changes everything  
brings you glory, brings you shame.  
Nothing in the world will eve be the same.



Off into the world we go;  
Planning futures, shaping years.  
Love bursts in a suddenly,  
all our wisdom disappears.  
Love, makes fools of everything;  
all the rules we make are broken.

Yes love, love changes everyone;  
live or perish in it's flame.  
Love will never, never let you be the same.  
Love will never, never let you be the same.

**Vertaling: Liefde verandert alles**

*Liefde, liefde verandert alles  
Handen en gezichten, aarde en hemel  
Liefde, liefde verandert alles  
Hoe je leeft en hoe je sterft*

*Liefde kan de zomer doen vliegen  
Of een nacht een leven lang doen lijken  
Ja liefde, liefde verandert alles  
Nu ik beef bij jouw naam  
Zal niets ter wereld ooit nog hetzelfde zijn*

*Liefde, liefde verandert alles  
Dagen duren langer, woorden betekenen meer  
Liefde, liefde verandert alles  
Pijn is dieper dan voorheen  
Liefde maakt dat je wereld draait  
En die wereld zal eeuwig duren  
Ja liefde, liefde verandert alles  
Brengt je glorie, brengt je schande  
Niets in de wereld zal ooit nog hetzelfde zijn*

*We trekken erop uit in de wereld  
Plannen de toekomst, geven de jaren vorm  
Liefde komt op en plotseling verdwijnt al ons verstand  
Liefde maakt van iedereen dwazen  
Alle regels die we maakten, zijn gebroken  
Ja liefde, liefde verandert iedereen  
Leef of kom om in zijn vlammen  
Liefde laat je nooit nooit meer dezelfde zijn  
Liefde laat je nooit nooit meer dezelfde zijn*



**R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes  
Rotterdam Pendrecht-Zuidwijk-Heijplaat-Wielewaal**

[www.lourdesparochie.nl](http://www.lourdesparochie.nl)

*(U kunt dit boekje mee naar huis nemen)*