

Woensdag 7 oktober 2020
Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
In gebed verbonden

Openingslied: U rozenkrans bemin ik.
U rozenkrans bemin ik.
Reeds van mijn vroegste jeugd
Ik zal U nooit verlaten
in droefheid en in vreugd'
Tot het ogenblik van mijn laatste snik
Bij dag en nacht blijft Gij
O rozenkrans bij mij.

O, Rozenkrans ik eer u,
verheven hemelspad,
dat w' aan Maria danken
aan hare Moederhand.
Moeder van de Heer,
U zij dank en eer
voor 't grote liefdeblijk
aan hemelgunsten rijk.

O rozenkrans, hoe lieflijk,
hoe wonderschoon zijt gij,
hoe geurig zijn uw rozen,
wat deugden melden zij.
O hoe wonderzoet,
klinkt uw wees gegroet.
Hoe dikwijls ook gehoord,
steeds klinkt het zoet, dat woord.



Maria, ene bede,
o weiger mij die niet,
Gij gaaft m'een krans op aarde
die nimmer mij verliet,
schenk mij nog een krans,
schitterend en vol glans,
schenk mij dat liefdeblijk
eens in het hemelrijk

Welkomstwoord:

Als er in ons leven één gebed is dat we door en door kennen, dan is dat waarschijnlijk het Onze Vader. Hoe dikwijls bidden we dat niet? We mogen het van Jezus zelf leren. Er staat alles in wat Hij zijn leven lang heeft verkondigd: zijn eerbied voor de hemelse Vader, zijn verlangen naar de komst van Gods rijk op aarde, maar ook de vraag om het dagelijks brood, om vergeving van schuld en om een einde aan het kwaad.

Vandaag vieren we ook de gedachtenis van de heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. De rozenkrans is voor velen een eenvoudig en krachtig middel om tot gebed te komen. Zo verbinden we ons met Maria, de moeder van Jezus, en mogen we met haar de geheimen overwegen van zijn menswording, lijden en dood en glorievolle opstanding.

U wil ik zoeken, Heer, met heel mijn hart. Laat mij niet afdwalen van uw weg. HEER, ONTFERM U.

Leer mij leven naar uw geboden en geef mij inzicht in wat U wilt. CHRISTUS, ONTFERM U.

Laat mij niet in de steek, want U wil ik loven, mijn leven lang. HEER, ONTFERM U.

Gebed:

Eeuwige God, Vader van alles wat leeft, de toegang naar U is voor ons mogelijk gemaakt door uw eigen Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Door Hem mogen wij uw kinderen zijn. Wij bidden U: maak ons open voor zijn boodschap en laat ons leven en werken niet vergeefs zijn. Dan zal uw koninkrijk komen en wordt uw Naam geprezen, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. *Amen.*

Eerste lezing: uit de brief van *Paulus aan de christenen van Galatië 2,1-2.7-14*

Na verloop van veertien jaar ging ik, Paulus, opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor, dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen, dat mijn inspanningen, toen en nu, niet voor niets waren. Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen - want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen en ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was, toen reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden,

mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: 'Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?'

Tussenzang: Here Jezus, om Uw Woord
Here Jezus, om Uw Woord
Zijn wij hier bijeengekomen
Laat in't hart, dat naar U hoort
Uw genade binnenstromen
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

2.

Evangelie volgens Lucas 11,1-4

Eens was Jezus aan het bidden,
en toen hij zijn gebed beëindigd had,
zei een van zijn leerlingen tegen hem: 'Heer, leer ons
bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd
heeft.'

Hij zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan:
"Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.

Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven
iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in
beproeving.'"

Voorbede

Eeuwige God, Vader van ons allen,
uw Zoon heeft ons geleerd hoe wij tot U mogen bidden.
In het vertrouwen dat U naar ons luistert, leggen we onze
gebeden voor U neer:

- voor allen die macht hebben en
verantwoordelijkheid dragen, voor politici en
regeringsleiders, voor de rijken van onze aarde; om
eerbied, wijsheid en mildheid in hun besluiten.
Laat ons bidden...
- voor alle slachtoffers van oorlog, geweld,
natuurrampen, voor de armsten van onze aarde, de
kleinen, de geringen; om kracht en hoop, om toekomst in
het leven. Laat ons bidden...
- voor allen die bruggen bouwen tussen
mensen en groepen, voor wie zoeken naar uw weg van
vrede en gerechtigheid; om volharding en inzicht, om
moed en daadkracht. Laat ons bidden...

Eeuwige God,
hoor onze gebeden en wees barmhartig.
Leid ons op de weg naar uw koninkrijk.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
de heilige Maagd van de Rozenkrans,
met wie wij ons in gebed verbonden weten,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen.

Offerandelied: Neemt Gods woord

Refr: Neemt Gods woord met hart en mond
eet en drinkt zijn nieuw verbond.

Gedenkt Uw Heer totdat Hij wederkomt.

1. Gij hebt ons toegesproken
tot in de diepste nood.

Uw lichaam werd gebroken,
uw vlees is waarlijk brood. *Refrein*

2. Waar velen zijn gestorven
hebt Gij ons honderdvoud
een nieuw bestaan verworven
Gij zijt ons lijfsbehoud. *(Geen Refrein)*

3 Gij roept ons uit de zonde,
Gij maakt ons brood *en* wijn,
om met elkaar verbonden
opnieuw uw volk te zijn. *Refrein*

4. O lichaam ons gegeven
o Heer van ons bestaan,
geef dat wij van U leven
en niet verloren gaan. *(Geen Refrein)*

5. Heer God, hier in ons midden,
maak uw belofte waar.
Nu laat uw woord geschieden
en schenk ons aan elkaar. *Refrein*

Gebed over de gaven:

Enige God, Schepper van hemel en aarde,
in liefde en oprechtheid willen we
dit brood en deze wijn met elkaar delen.

Wij bidden U: aanvaard deze gaven als teken
van onze bereidheid om uw Zoon Jezus te volgen.
Hij heeft ons geleerd hoe wij uw Naam kunnen heiligen
en hoe wij kunnen leven in dienstbaarheid aan elkaar.
Dat vragen wij U in verbondenheid met Maria,
de moeder van onze Heer en ook onze moeder,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. *Amen.*

Prefatie:

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

God van alle mensen,

wij prijzen ons gelukkig, dat wij erfgenamen zijn
van een traditie van geloof, ingezet met de
heilsgeschiedenis van uw volk en

uitgebouwd door uw Zoon Jezus Christus

Wij weten dat wij in deze traditie een taak hebben
gekregen. Immers steeds weer blijkt

uit de boodschap dat wij waakzaam moeten zijn
betrokken moeten zijn op mensen en

onze aandacht moeten richten op het ware geluk van
mensen, geluk dat alle grenzen overschrijdt,

geluk dat allen aangaat, geluk dat nooit eindigt.
Wij zijn dankbaar voor de boodschap van Jezus,
die ons aanspoort te bidden
voor het heil van ons zelf en alle mensen.
Uit dankbaarheid zeggen wij : Heilig...

Eucharistisch gebed V

God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in
Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te
redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.

Nooit willen wij vergeten
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de Zijne,
zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn
de kracht van uw heilige Geest;
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had
de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste toe.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT .

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT ,
WANT DIT IS DE BEKER
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,
DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Trouw aan dit woord, Vader
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer:
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.

Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest.

Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.

Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze Geest

bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.

Bescherm haar en leid haar;

geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.

Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus.,

aan onze bisschop Johannes, en aan allen

die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld.

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,

met de maagd Maria, de moeder van de Heer,

met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;

samen ook met allen ter wereld,

die op U hun vertrouwen hebben gesteld,

vragen wij om uw barmhartigheid,

erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank,

door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem, zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

Onze Vader...

Vredesgebed:

God van alle mensen, ons is duidelijk gemaakt dat U een God van liefde bent, een God van recht en vrede.

Elke periode in de geschiedenis bracht ons getuigen die vertrouwden op uw Verbond, op uw Woord, op de toekomst aan uw volk voorzegd.

Onrecht in de wereld, trouweloosheid, dwaalwegen hebben de sporen van hoop niet kunnen wissen.

De Blijde Boodschap en vooral het gebaar van die ene mens, onze broeder geworden Jezus, heeft alle tijden overleefd. Laat het ook deze tijd overleven en ons brengen tot ware vrede, zijn vrede.

En moge die vrede nu al met u allen zijn.

Uitnodiging tot communie:

God van alle mensen, zoveel mensen zijn uw weg gegaan.

Zij voelden zich door U geleid.

Zij wisten zich gesterkt door de uitnodiging van Uw Zoon tot deelname aan de maaltijd, waar Hij zich geeft aan allen die aanzitten.

Zij voelden zich geholpen om alert te blijven voor de ontwikkelingen die plaats vinden.

Gelukkig daarom wij die vandaag weer kunnen en mogen deelnemen aan deze samenkomst, want zie: Dit is het Lam Gods

Communielied: Het brood in de aarde gevonden

Het brood in de aarde gevonden,
Het brood door handen gemaakt,
Het brood van tranen en zorgen,
Dat brood, dat naar mensen smaakt.

Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.

Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.

Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
ons hele mensenbestaan.

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.



Slotgebed:

Eeuwige God, Vader in de hemel,
tot U mogen wij komen, altijd weer.
In het woord van uw Zoon
en in de maaltijd van zijn koninkrijk
laat U ons delen in uw tegenwoordigheid.
Daarvoor danken wij U en wij bidden:
blijf bij ons, wat ons ook overkomt,
en laat ons als uw kinderen leven
zoals Hij dat gedaan heeft: Jezus,
de zoon van Maria, uw Zoon, uw Enige,
en onze broeder en Heer,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen.

Zegenbede:

Wees waakzaam!
Blijf de aandacht erbij houden!
Blijf alert! Blijf geïnteresseerd!
Aansporingen die we
vandaag gehoord hebben in de eerste lezing.
Moge om ze ook in praktijk te brengen,
deze samenkomst ons helpen
samen met de zegen van de God van alle mensen,
Vader...



Kijk op www.lambertuskerk-rotterdam.nl/kinderen
voor meer projecten met kinderen.



Slotlied: God groet u, zuiv're bloeme

God groet u, zuiv're bloeme,
Maria maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme,
Lof moet u altijd zijn.
Als gij niet waart gekomen,
o reine maged vrij,
Wij waren allen verloren,
aan u beveel ik mij.

O roze zonder doren, o violette zoet.
O bloeme blauw in 't koren,
neem mij in uw behoed.
Vol liefde en gestadig
oetmoedig zo zijt gij,
och, wees mij toch genadig,
aan u beveel ik mij!

Met recht zijt gij verheven
al boven d'eng'lenschaar.
Al ben ik hier gebleven,
mijn hart is bij u daar.
Och wil mij tocht geleiden,
staat gij mij altoos bij,
en wil van mij niet scheiden,
aan u beveel ik mij!

