

Woensdag 22 april 2020

Tweede week van Pasen

wit

Vrij en bevrijd!

♪ Openingslied: WIJ ZOEKEN U.

Wij zoeken U als wij samenkomen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd.

Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij Uw stem verstaan.
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.

Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan lijken
die ons dit teken als spijs achterliet.

Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

 Welkomstwoord: Niet alleen de natuur komt in de lente tot groei en bloei, ook wijzelf lijken opnieuw tot leven te komen. Het is alsof wij — met elke bloem die zich opent — zelf het licht en de warmte indrinken. Uit het duister mogen wij aan het licht komen en ons

daarmee verbinden, telkens opnieuw. Wat ons beknecht en beklemmt, mag van ons afvallen nu de steen van het graf is weggerold. Niets kan ons nog gevangen houden! Dat ondervonden ook de apostelen na Jezus' dood. Zij voelden zich bevrijd en getuigden van eeuwig leven. In het licht van Pasen mogen ook wij ons openen en getuigen worden van het wonder dat wij hebben beleefd en waarover wij niet mogen zwijgen. Laten wij ons dat geheim vandaag te binnen brengen en het overwegen.

 Heer, hoor mijn gebed,
laat mijn hulpkreet U bereiken.
HEER, ONTFERM U.

Verberg uw gelaat niet voor mij
nu ik in nood verkeer.
CHRISTUS, ONTFERM U.

Wil naar mij luisteren,
antwoord mij haastig nu ik roep.
HEER, ONTFERM U.

♪ AANBIDT EN DANKT

Aanbidt en dankt uw Vader, God
Die leeft van eeuwigheid.
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid

Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.

Aanbidt en dankt de koningszoon
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.

Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vadershand
daar heerst een goede Geest.

 **Gebed:**

God van alle leven,
U bent groter dan wij kunnen bevatten
en altijd anders dan wij denken.
U bent ons helemaal vreemd
en volkomen vertrouwd tegelijk.
Zo gaat U uw weg met mensen.
Wij bidden U: open onze geest
voor uw Woord van liefde en genade.
Raak ons aan met uw levenskracht
en bevrijd ons uit al wat ons nog beknelt,
door Jezus Christus, onze Heer. *Amen.*

 **Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen
5,17-26**

De hogepriester en zijn medestanders, de sadduceeën,
besloten in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren,
lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten.
's Nachts opende een engel van de Heer echter de
deuren van de gevangenis,

bracht hen naar buiten en zei:

'Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat.'

De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag

naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten.

Toen de hogepriester en de sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten,

en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen.

Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan.

Ze keerden terug om verslag uit te brengen

en zeiden: 'De gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren, maar nadat we die geopend hadden,

troffen we er niemand aan.'

Toen het hoofd van de tempelwacht en de priesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn.

Kort daarop kwam iemand zeggen: 'De mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en onderrichten het volk.'

Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen,

maar zonder geweld te gebruiken,

omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen.

Woord van Heer ~ Wij danken God

♪ **Tussenzang: Lied van het woord**

Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,
dat onze gang bepaald heeft bij het leven,
dat in ons zwijgt en waakt en weet,
de wereld trouw in lief en leed,
dat ons de dood doet tegengaan:
dat was bij God van meet af aan.

Alleen was God in stilte ongebroken,
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord
de klank en aandrift van dat woord.
Nog voor Hij enig mens gewon,
nog voor het opgaan van de zon.

Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.
Het werd zijn liefste gezellin,
het spreekt Hem moed en liefde in,
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,
zijn naam van deze wereld wijkt.

📖 ***Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Johannes*** **3,16-21**

Jezus zei als volgt tot Nikodemus:
`God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar
de wereld gestuurd

om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken,
maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld,
omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.

Wie kwaad doet, haat het licht;
hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.

Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op,
zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'

Woord van Heer ~ Wij danken God

Voorbede

God van alle leven,
vol eerbied en dankbaarheid spreken wij U aan,
omdat wij vertrouwen dat U zich met ieder van ons hebt verbonden.

Wij bidden:

- voor mensen die gevangen zitten in zichzelf, in problemen of in wanen,
dat uw licht in hun hart doordringt en het verwarmt,
dat hun verlossing en bevrijding wacht...

- voor allen die lijden onder de verschrikkingen van oorlog, terreur en geweld, die zo verlangen naar bevrijding van wat hen onderdrukt; dat uw vrede in onze wereld mag groeien...
- voor mensen die het geloof en de moed hebben om van U te getuigen; dat hun inzet vrucht mag dragen in deze wereld, dat zij geworteld blijven in Jezus, de verrezen Heer...

God van leven,
U die het goede bewerkt langs zovele wegen,
werk ook in ons en maak ons vrij,
vandaag en alle dagen. *Amen.*

♪ EET EN DRINKT

Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.

Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.
Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar,
dat leven geven is!

Gebed over de gaven

Levende God,
omdat U ons kent en wij U ter harte gaan,
wilt U er steeds weer voor ons zijn.
Wij bidden om uw aanwezigheid,
nu wij rond deze tafel verzameld zijn.
Zegen ons leven, zegen dit brood en deze wijn,
die wij U aanbieden als de vruchten van ons leven.
Blijf met ons verbonden in liefde
door Jezus, onze verrezen Heer,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen.

Prefaties

V: De Heer zal bij u zijn.
A: De Heer zal u bewaren.
V: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij, Heer God,
omwille van uw heerlijkheid;
en om heil en genezing te vinden
zullen wij uw Naam verkondigen,
al onze dagen;
maar vooral in deze tijd bezingen wij U.
Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.
Aan Hem danken de kinderen van het licht
hun geboorte tot eeuwig leven.
Aan Hem danken Gods uitverkorenen
hun toegang tot het Rijk der hemelen.

Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost,
door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
mensen die op aarde wonen;
vreugde vervult de engelen in de hemel,
de machten en de krachten die U loven,
die U dit lied toejuichen zonder einde:

 **Tafelgebed:**

V: Ja Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige;
heel uw schepping moet U wel prijzen,
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
maakt Gij alles levend en heilig,
in de kracht van de heilige Geest.
Altijd blijft Gij bezig,
U een volk bijeen te brengen
uit alle naties en rassen en talen;
want van oost tot west
moet door een zuivere offergave
hulde worden gebracht aan uw Naam.

A: Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht
om ze aan U toe te wijden.
In alle ootmoed vragen wij U,
ze te heiligen door uw Geest,
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
op wiens woord wij deze geheimen vieren.

V: Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken.

Toen brak Hij het brood,

gaf het aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker

en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken.

Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER

VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,

DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN ALLE MENSEN
WORDT VERGOTEN

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Daarom Heer, gedenken wij

het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon,

zijn glorievolle verrijzenis,

en zijn verheffing aan uw rechterhand;

zo staan wij vol verwachting open voor zijn

wederkomst,

en bieden U vol dankbaarheid

dit offer aan, zo levend en heilig.

Wij vragen U, Heer:
zie welwillend neer op het offer van uw
Kerk,
en wil er uw Zoon in herkennen,
door wiens dood Gij ons met U verzoend
hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.
Vervul ons van zijn heilige Geest
opdat men ons in Christus zal zien worden
tot één lichaam en één geest.

Moge Hij ons maken
tot een blijvende offergave voor U:
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen
dat Gij ons beloofd hebt,
samen met Maria, de heilige maagd en moeder Gods,
samen met uw apostelen en martelaren,
en met allen die in uw heerlijkheid zijn
en daar voor ons bidden.

A: Mogen de vrede in de wereld
en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon,
dat ons in handen is gegeven,
opdat wij met U worden verzoend.

V: Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof:
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus
en Johannes, onze bisschop,
met alle bisschoppen,
de geestelijkheid
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.

A: Wij vragen U, welwillend te staan
tegenover de wensen van deze gemeenschap
die hier bij U is,
en waarvan Gij de Vader zijt.
Goede God,
breng in uw barmhartigheid
al uw kinderen van overal bijeen.

V: Laat onze overleden broeders en zusters,
ja, laat allen die U lief waren
en die van hier zijn heengegaan,
genadig binnen in uw rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn,
om met hen samen
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid,
door Christus onze Heer.
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vredesgebed:

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
"Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u",
let niet op onze zonden
maar op het geloof van uw kerk;
vervul uw belofte:
geef vrede in uw Naam en maak ons één.
Gij, die leeft in eeuwigheid.

Lam Gods

Uitnodiging tot communie

Communielied: HOUD MIJ IN LEVEN

K.: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

A.: Houd mij in leven, wees gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

K.: Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.

A.: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

K.: Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

A.: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

K.: Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.

A.: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Slotgebed

Levende God,
in de gaven die wij mochten ontvangen,
dragen wij de kracht en de liefde van Jezus met ons
mee.

Zo worden wij erfgenamen van zijn dromen en idealen
en verbinden we ons aan het werk dat Hij begonnen is.

Wij bidden U: maak het vruchtbaar in ons,
bevrijd ons van elke angst en twijfel
en ga met ons mee, waar wij ook gaan of staan,
verbonden in Jezus, de verrezen Heer.

Amen.

Slotlied: UW GENADE BRACHT ONS SAMEN

Uw genade bracht ons samen,
maar nu gaan wij uit elkaar
naar de wereld van hierbuiten;
goede Vader, volg ons daar.
Volg ons met uw trouwe liefde,
en laat ons toch nooit alleen.

O, wees overal aanwezig
in de wereld om ons heen;
zegen ons en al de onzen,
in ons dagelijks bestaan,
en zie heel ons doen en laten,
als een goede Vader aan,
als een goede Vader aan.