

Maria, moeder van de Kerk (Pinkstermaandag) 24 mei 2021



Moeder van de Kerk

Jezus zei tot de moeder:

Vrouw, zie uw Zoon!

Johannes 19, 26

Openingslied: Kom Schepper Geest

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt Uw gaven zeventvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van Beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Woord van welkom:

Heel hartelijk welkom in deze viering van Pinkstermaandag,
Wij komen samen om te danken voor al het goed dat wij van
de Geest ontvangen hebben en vragen in deze viering om
blijvende inspiratie.

Maar waarom zou je bidden “Kom, H. Geest”. Hij is er
toch!? Je zou moeten bidden: “Laat ons openstaan voor de
inspiratie van de H. Geest”. Dat was een opmerking van een
van de deelneemsters aan een bezinningsgesprek, waaraan ik
ooit heb deelgenomen. En zij had natuurlijk gelijk.

Pinksteren, het feest van de Geest, de Heilige Geest. Het is niet gemakkelijk om over zoiets ongrijpbaars een verstaanbaar verhaal te vertellen in deze tijd. Om open te kunnen staan voor de Geest, is angstig zich afsluiten van de buitenwereld, zoals de apostelen deden, natuurlijk geen optie. De Geest laat zich niet binden door uiterlijke omstandigheden. En op het moment, dat de apostelen dat begrepen, zie je wat er gebeurt. Het is het begin van de Kerk. Maria stond ook aan het begin van de Kerk. Het begon al bij de aankondiging door de engel, waaraan Maria met heel haar hart medewerking verleende. Ze stond ook aan de voet van het kruis waaraan haar Zoon zo zwaar te lijden had. Daar werd ze door Jezus aangewezen als moeder van allen die het leven zouden vinden door het sterven van Christus.

Staan we, aan het begin van deze viering, even stil bij hoe wij ons voorbereid hebben op die Geest van Pinksteren. Zijn we er klaar voor ons te laten voortdrijven als een veertje op de adem van Gods Geest, of eerder als een zeilboot op de golven van de gebeurtenissen in de wereld?, geblazen door Gods Geest Vragen we om Gods ontferming als we de Geest geen of te weinig kans hebben gegeven

Boeteact

.

Lofzang: U zij de glorie.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immer meer.

Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,

heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer.
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint".
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Collecta-gebed

God, barmhartige Vader,
uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis
zijn moeder, de heilige maagd Maria,
ook aangesteld tot onze moeder.
Laat uw kerk door haar liefdevolle medewerking
van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid,
vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen
en alle volkeren opnemen in haar schoot.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...

Eerste lezing:

Zij bleven eensgezind volharden in het gebed, met Maria de moeder van Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 12-14

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolometis en Matteiis, Jakobus, de zoon van Alfeiis, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
Woord van de Heer. - Wij danken God.

HERE JEZUS OM UW WOORD. no..612

Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.



O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen

Alleluja

Alleluja. O gelukkige Maagd,
die de Heer ter wereld heeft gebracht;
heilige moeder van de Kerk,
die in ons de Geest van uw Zoon, Jezus Christus, bevordert.
Alleluja.

Evangelielezing

Zie uw Zoon. Zie uw moeder.

Uit het heilig evangelie volgens Johannes 19, 25-34

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus:

zijn moeder en de zuster van zijn moeder,

Maria, de vrouw van Kleophas, en Maria Magdalena.

Toen Jezus de moeder zag

en bij haar staande de leerling die Hij liefhad,

zei Hij tot de moeder: 'Vrouw, zie uw zoon'.

Vervolgens zei Hij tot de leerling: 'Zie uw moeder'.

En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, opdat

de Schrift zou worden volbracht, zei Jezus: '

Ik heb dorst'.

Er stond daar een kruik vol zure wijn.

Ze staken dus een spons vol zure wijn op een hysopstengel,

en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan van de zure wijn genomen had, zei Hij: 'Het is volbracht', en nadat Hij het hoofd had gebogen, gaf Hij de geest. Aangezien het voorbereidingsdag was en opdat de lichamen niet aan het kruis bleven op sabbat - want het was de grote dag van die sabbat - vroegen de Joden aan Pilatus, dat van hen de benen werden gebroken en zij zouden worden weggehaald. Daarop kwamen de soldaten en braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem was gekruisigd. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was, braken zij zijn benen niet; maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans en onmiddellijk kwam er bloed en water uit.
Woord van de Heer. - Wij danken God

Gebed van de gelovigen (voorbede)

God, U bemint uw volk.
U schenkt ons Maria als onze moeder,
daarom vragen wij U...

Om blijvende inspiratie voor alle gelovigen bij
de verkondiging van de Blijde Boodschap als
missionaire roeping. Laat ons bidden...

Om behoud van christelijke waarden
en feesten in ons land. Laat ons bidden...

Om vrijheid voor allen die verslaafd zijn
of in criminaliteit verstrikt zitten. Laat ons bidden...

Om verhoring van persoonlijke noden en intenties.
Voor de intenties van deze dag en de eeuwige verrijzenis
voor onze overledenen. Laat ons bidden...

De intenties van de geloofsgemeenschap

Goede Vader,
U blijft ons nabij door Maria onze moeder.
Sta uw Kerk dan ook bij
als ze eensgezind tot U bidt,
door Christus onze Heer. *Amen*

Tafellied: Eet en drinkt
Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.



Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.

Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar,
dat leven geven is!

Gebed over de gaven

Geestgevende God,
met de handen van allen hier aanwezig
bieden wij U deze gaven aan, brood en wijn
tekenen van eenheid in veelheid,
tekenen van veelheid in eenheid.
Moge dit brood en deze wijn
door de handen gaan van Hem
die ze eerder heeft gemaakt tot tekenen
van zijn blijvende aanwezigheid.
Laat de kracht van dit mysterie in ons het vuur ontsteken
van de liefde, waarmee de maagd Maria,
de moeder van de kerk, was bezielde,
en ons, samen met haar,
nauwer verbinden met het werk van onze verlossing.
Moge zo op de dag van Pinksteren volgens de belofte van
Jezus, ook de H. Geest onder ons zijn
om ons te helpen - door dit samenzijn in Jezus' Naam – de
woorden van het evangelie waar te maken in ons leven
waardoor wij elkaar steeds beter verstaan, van welke natie
of achtergrond we ook zijn, en we als broeders en zusters
door het leven kunnen gaan.
Dat vragen wij door Christus onze Heer

Prefatie

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft Uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brenge wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal.
En nu verheerlijken wij U bij deze viering,
omwille van de heilige maagd Maria.
In haar onbevlekt hart heeft zij uw Woord opgenomen
en het in haar maagdelijke schoot mogen ontvangen;
haar Schepper heeft zij ter wereld gebracht
en in Hem het eerste begin van de kerk
met haar zorg omringd. Zij heeft onder het kruis
het testament aanvaard van Gods liefde
en alle mensen aangenomen als haar kinderen
die door de dood van Christus
tot goddelijk leven zijn herboren.
Met de leerlingen heeft zij zich in gebed verenigd,
toen de apostelen wachtten op de komst van de Beloofde
en zo is zij het voorbeeld geworden van de biddende kerk.
Verheven tot de hemelse glorie,
begeleidt zij met moederlijke liefde de kerk
op haar pelgrimstocht en waakt zij vol goedheid
over haar voortgang naar het vaderland,
totdat het licht aanbreekt
van de glorievolle dag des Heren.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig...

Eucharistisch gebed II-c met acclamatie 3

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,
de bron van alle heiligheid.

Heilig dan deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed

Toen Hij werd overgeleverd
en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
**Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.**

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
**Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de
beker van het nieuwe altijddurende verbond,
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.**

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezet zijt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan
het levensbrood en de kelk van het heil.

Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt
om voor uw aangezicht te staan
en uw heilige dienst te verrichten.

Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus
en wij smeken U dat wij - door de heilige Geest –
worden vergaderd tot één enige kudde.

Denk toch, Heer, aan uw kerk,
verspreid over de hele wereld,
dat haar liefde volkomen wordt,
één heilig volk met Franciscus. onze paus
en Johannes. onze bisschop,
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

Gedenk ook onze broeders en zusters
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis,
ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen
in het licht van uw gelaat.

Wij vragen U, ontferm U over ons allen,
opdat wij tezamen met de maagd Maria,
de moeder van Christus, met de apostelen en met alle
heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden
het eeuwig leven deelachtig te zijn
en U loven en eren.
Door Jezus Christus, uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vredesgebed:

God met de ons geschonken Geest van liefde,
maakt Gij het ons mogelijk
oprecht en diep contact met mensen te hebben.
Als wij zijn als een veertje, dat wordt vooruit geblazen
door de Geest, dan kan nu met behulp van Uw Geest
hetzelfde gebeuren
als wat kon gebeuren in de dagen van Jezus.
Uw Geest is toch continuïteit
die bevrijding mogelijk maakt, ook nu.
De Geest van Pinksteren helpt,
dat wij elkaar vasthouden, opdat
wordt verwarmd, wat is verkild,
zacht wordt, wat is versteend,
levendig wordt, wie is vermoeid.
Zend de Geest van Pinksteren,
in alle mensen, opdat Hij
de geest van verdeeldheid en haat,
de geest van oorlog en geweld,
de geest van onveiligheid en
criminaliteit
ombuigt tot een geest van liefde en
vrede in mensen.
Laat die Geest onze kracht zijn
ook in ons leven van alledag



opdat liefde en vrede
altijd met ons allen zij.

Lam Gods

Uitnodiging tot communie:

Vanuit de Geest van liefde nodigde Jezus zijn mensen uit
samen te komen rond de tafel om het brood te breken en
de wijn te delen.

Vol van de Geest van liefde deelde Jezus
het brood en de wijn om ze te doen worden
zijn aanwezigheid in ons. Gelukkig daarom wij...

Communielied: U DIE MIJ KENT

U die mij kent, U die mij hoort
en weet wat in mij leeft,
U weet hoeveel aan goedheid, kracht
mijn angst verborgen heeft.
Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer,
mijn opgebouwde schijn.
Breng aan het licht bij iedereen
de mens die ik moet zijn.

Hij die mij wenkt en aanziet, smeekt
in mensen zonder tal,
U die in elke vreemde hoopt
dat ik hem kennen zal.
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort,
mijn eigen stad en land.
Dat ik nog ooit de ander zie
van zijn verborgen kant.

U die mij zegt met brood en wijn
wie mensen kunnen zijn,
U die mij leert hoe mensen voor
elkaar te winnen zijn.
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies,
mijn zorg voor eigen brood.
Dat ik nog ooit durf op te staan
uit zelfbehoud, mijn dood.

Gebed na de communie

Heer, nu wij het onderpand hebben ontvangen
van verlossing en eeuwig leven,
wenden wij ons biddend tot U:
laat uw kerk altijd de moederlijke hulp ondervinden
van de heilige maagd Maria
om aan alle volken de boodschap van het evangelie
te kunnen verkondigen en de gehele wereld te vervullen
met de gaven van de heilige Geest.
Door Christus onze Heer.

Zegenbede:

Op deze Pinkstermaandag zijn we samen geweest
in de Geest, die Jezus ons nalaat, de Geest,
die de Geest van liefde en van vrede is
tussen Vader en Zoon en tussen ons.
Moge de liefde van die Geest ons ook vullen
in ons leven van alle dag en moge Gods zegen
die liefde versterken door de
Vader, de Zoon en de H. Geest.

Slotlied: IK GROET U, LIEVE MOEDER

(mel. God groet U, zuiv're bloeme)

Ik groet U, lieve moeder, U was een mens als wij;
vol twijfels en vol vragen, zo bent U ons nabij.
God zal een antwoord geven, dat ons doet verder gaan.
Zo staan wij in het leven en eren we Uw naam.

U heeft een weg gewezen aan ieder hier op aard. Gods
wil was steeds Uw leidraad, de weg uit alle kwaad. Uw
dienstbaarheid voor ieder die hulp zo nodig had, toont
ons de ware liefde! Zó wint U ieders hart.

U was in alle eenvoud Gods uitverkoren vrouw. Door
U kwam Hij op aarde, U bleef Hem altijd trouw. U was
dan ook vol vreugde om Zijn verheerlijking En leefde
vanaf Pinkst'ren in Jezus' vriendenkring.

Ten hemel opgenomen, bent U nu steeds bij God
om daar voor ons te bidden,
bekend met ieders lot: dat wij in
vrede leven en steeds Gods wil
verstaan, om zo Gods Rijk te
stichten en eens ten hemel gaan.

