



Onderwerp(en):

- Maria van de voorzienigheid
- Geef mij een naam / Kopij Federatieblad
- Diverse activiteiten
- Inschrijven voor 1^e Communie, Vormsel, Doop Volwassenen
- Parochiebladen
- Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Geachte mevrouw/mijnheer,

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Maria van de voorzienigheid (een verhaal vanaf het vakantieadres)

De meesten van u zijn al weer van vakantie terug en weer gewoon aan het werk. Iedereen heeft af en toe een periode van rust en "anders bezig zijn" nodig om weer geïnspireerd aan het werk te kunnen gaan. Terwijl ik dit schrijf, geniet ik samen met vrouw nog van een vakantie op het zonovergoten Sicilië. U zult wel denken: en dan toch nog aan werk denken? Ja inderdaad, maar tegelijk ook een oproep aan u om vanuit uw eigen (vakantie)belevissen het nieuwe Federatieblad te voorzien van kopij.



Colata lavica 1992

Tot 3000 meter hoogte zijn we "gestegen" (met kabelbaan en terreinbus) op de indrukwekkende Etna. De laatste 300 meter naar de top hebben we overgeslagen omdat dat altijd nog een wandeling van 5 à 6 uur is. Je waant je op een soort maanlandschap en je beseft dat de natuur altijd nog machtiger is dan de mens. Na weer naar meer aardse regionen te zijn afgedaald (ca. 1900 meter), gingen we met de auto via een andere weg de Etna weer af. Geleidelijk werd het landschap weer groener en kwamen we in de bewoonde wereld. Vlak voor het dorp Zafferana zagen wij een klein bruin bordje (u kent dat wel, zo'n bordje voor toeristische informatie) met daarop de tekst: "Colata Lavica 1992". Toch maar even gaan kijken wat ze daar nu mee bedoelden. We kwamen op een verstild pleintje terecht en daar stond een wit Mariabeeld.

In 1992 werd bij een uitbarsting van de Etna het dorp bedreigd door een lavastroom. Vulkanologen deden er van alles aan om de lavastroom te stoppen of om deze om te leiden zodat het dorp gered zou worden van de ondergang.

De mensen uit het dorp vertrouwden dat niet echt helemaal en wendden zich voor hulp tot de Moeder Gods. Begin juni 1992 was de lavastroom tot op 700 meter van het dorp genaderd..... en daar stopte het.

De exacte oorzaak dat het daar stopte zal wel nooit aangetoond kunnen worden. Was dat door directe bemoeienis van Maria? Of was dat door indirecte aansturing van de vulkanologen door Maria? Of was de lavastroom gewoon al zover afgekoeld dat het niet verder kon vloeien. Eigenlijk maakte dat verder ook niet uit, de voorzienigheid had gezegevierd.

Uit dank dat hun gebed was verhoord, markeert nu "Maria van de voorzienigheid" de plek waar de lavastroom stopte. Jaarlijks wordt nu op de 2^e zondag van augustus het "Festa of Madonna della Provvidenza" gevierd.

Geef mij een naam

Heeft u al gekozen voor de nieuwe naam van het Federatieblad?
Via een online formulier, kunt u uw keuze aan ons doorgeven. Om daar snel naar toe gaan, kunt u hieronder klikken op de knop:



Geef mij een naam!

**U kunt uw keuze aan ons doorgeven
t/m maandag 7 september.**

Kopij voor het Federatieblad uiterlijk 4 september insturen

Denkt u er ook aan om uw kopij voor het Federatieblad op tijd in te sturen naar uw eigen lokale redactie!

redactie-drie-eenheid@hmariamagdalen.nl
redactie-emmausgangers@hmariamagdalen.nl
redactie-joris@hmariamagdalen.nl
redactie-augustinus@hmariamagdalen.nl
redactie-lourdes@hmariamagdalen.nl

Voor de volledigheid vermelden we ook het e-mailadres van de centrale redactie:
redactie@hmariamagdalen.nl

Diverse activiteiten, zie voor meer info < [Nieuwsbrief 65](#) >



**Avondgebed
St. Augustinus**



Inschrijven voor 1^e Communie, Vormsel, Doop Volwassenen

Na de zomervakantie is het weer de tijd om je aan te melden voor een aantal sacramenten. Dat ligt misschien (volgend jaar) allemaal nog ver weg, maar de voorbereidingen starten allemaal nog dit jaar en soms al heel snel. Meer weten...?

Ga naar de website van je eigen parochie en klik op < [inschrijven](#) >



Parochiebladen

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiebladen:

H. Drie-Eenheid [Samen-Vinding](#)
St. Augustinus [Paddenstoel](#)
O.L.V. van Lourdes [Samen-Vinding](#)

St. Joris [Drempelpost](#)
Emmaüsgangers [Zie Website](#)

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalen.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < [Nieuwsbrief](#) >

De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-48348390
e-mail: info@hmariamagdalen.nl website: www.hmariamagdalen.nl