



Onderwerpen: - Openbaring van de Heer
- Registratie blijft verplicht

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Eucharistieviering, zondag 3 januari Openbaring van de Heer, 10:00 uur

**Eucharistieviering
Hoogfeest:
Openbaring van de Heer**

**Zondag 3 januari
Thema: Sla uw ogen op
en zie!**

**Viering via de live-stream
(aanvang 10:00 uur):
<klik op de afbeelding links>**

**< klik hier om het boekje van
de viering te openen**



**< klik op de afbeelding >
om de live-stream te volgen**



Dit gaat over onszelf bron: Kerknet.be

Dit evangelieverhaal wil ons duidelijk maken dat God niet altijd te vinden is waar wij Hem normalerwijze zoeken, maar daar waar God zich aan ons openbaren wil. De wijzen gingen op reis en lieten daarbij hun land, hun invloed en aanzien, hun rijkdom en welvaart achter. Zij gingen op tocht, op zoek naar de zin van het leven, naar het licht dat nooit meer zal doven. Zij gingen op zoek naar God. Geloven doe je niet alleen, in je eentje. Geloven doe je samen, gedragen door een gemeenschap. De wijzen gingen in groep op zoek naar Jezus. De zoektocht van het geloof vat je niet zomaar aan: je volgt een spoor. De wijzen volgden een ster die hen bij Jezus bracht. Ook nu nog hebben mensen wegwijzers naar God nodig. Als gelovige mensen hebben wij een grote verantwoordelijkheid. We kunnen onze medemensen niet op Gods spoor zetten door te zeggen: "zoek het zelf maar uit". Wij moeten iedere dag opnieuw verwijzen en voorleven.



Om God te vinden moeten wij openstaan voor de bijbelse boodschap, maar ook voor de tekenen van de tijd. We moeten bereid zijn vertrouwde wegen achter ons te laten en nieuwe wegen te verkennen. De wijzen uit het verhaal zijn mensen die vragen stellen en op tocht gaan. Zijn wij op die 'bijbelse' wijze wijs? Durven wij de grote vragen stellen, naar het waarom van ons leven, naar onze uiteindelijke bestemming? Gaan wij nog op tocht, op zoek naar een bevrijdende ontmoeting met mensen, met God?

De ervaring van Gods heerlijkheid -gerealiseerd door het kindje in de kribbe – blijft niet duren. De wijzen moeten terugkeren naar hun eigen land. Daar hebben zij een taak te vervullen. Toch heeft deze ervaring hen getekend, ze zijn anders geworden. Daarom trekken ze langs een andere weg naar hun land terug. Hun levensstijl veranderde, de ontmoeting met Jezus zette hen op een nieuwe levensweg. Verandert Jezus' komst iets aan ons leven? Eénmaal dat God zich aan ons geopenbaard heeft, kunnen wij niet meer terug naar onze gemakkelijke zetel of onze oude gewoonten. Wij moeten dan – zoals de wijzen – langs andere, nieuwe wegen terug op tocht. De kersttijd is bijna voorbij en de verleiding is groot om terug over te gaan tot de orde van de dag, om gewoon verder te doen zoals we deden in het verleden. Neen, zegt Matteüs ons, dat kun je niet doen, dan heb je niets begrepen van de boodschap van mijn verhaal! Zoals de wijzen veranderden door hun ontmoeting met Jezus en langs een andere weg naar hun land trokken, zo moeten ook wij nieuwe mensen worden, mensen die vanuit het evangelie een nieuw zicht op onze toekomst hebben.

Wat op het eerste gezicht niets anders is dan een mooi verhaal, een vreemde beleving van de wijzen uit het Oosten, wordt ineens de beschrijving van de mens die God zoekt, die bereid is de ster van zijn idealen te volgen. Het is het verhaal van onze geloofsweg, van onze tocht naar het rijk Gods. Een mens blijft altijd onderweg. Ons hele leven is een zoektocht naar Gods licht. Ook na hun ontmoeting met Jezus bleven de wijzen reizigers. Maar aan hun reis door het leven werd iets toegevoegd. Naast zoekers naar het licht werden zij ook verspreiders van het licht. Naast zoekers naar God werden zij ook beeld van God voor anderen. Onze tocht naar het licht is meestal een langzaam groeien, maar steeds verlangen we, reikhalzen we zoals bloemen naar de zon. Soms vangen we een glimp op, dan weer overvalt ons de kille duisternis. Wijze mensen laten zich leiden door Gods licht en geven het nooit op.



Registratieplicht voor de vieringen

**U kunt zich voor zondag 10 januari registreren,
vanaf maandag.**

Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering bedraagt slechts dertig mensen. De consequentie is, dat men zich vooraf dient aan te melden /registreren.

Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat als u bij de kerk komt zonder registratie, de toegang wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.

Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren:
< klik op de link hieronder >:



H. Drie-Eenheid



Emmausgangers



Sint Joris



St. Augustinus



O.L.V. v. Lourdes

Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmausgangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank. Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalen.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: [< Nieuwsbrief >](#)

De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalen.nl website: www.hmariamagdalen.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalen.nl toe aan uw adresboek.

