



Onderwerpen:

- Zondagsviering 33ste zondag door het jaar
- Dit keer geen nieuws, registreren blijft verplicht

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

33ste Zondag door het jaar

Eucharistieviering 15 november, 10:00 uur



< klik op de afbeelding >
om de live-stream te volgen

Thema:

Begraaf uw schat niet

Laat de namen blijven klinken.
Noem ze en ze leven
en zijn (weer) dicht bij ons.

Voor het meelezen (het boekje) van de viering < klik hier om te openen >

Wat voorafgaat:

De afscheidsrede van Jezus (Matteüs 23 - Matteüs 25, 46), waarin Jezus a.h.w. zijn testament nalaat. Als je denkt aan het tijdstip waarop Hij deze woorden uitspreekt is het alsof Jezus en de rijke man in de parabel dezelfde zijn. Maar... Jezus' rijkdom ligt niet in geld, maar in zijn woorden en daden, die hij de mens toevertrouwt en waarmee men Gods rijk (droom) moet realiseren. Wat volgt: het verhaal over het laatste oordeel, waarin je verneemt waar en hoe men zijn talenten kan gebruiken zodat het Rijk Gods gerealiseerd kan worden (eten geven, dorst lessen...)



De betekenis die Jezus wellicht in zijn parabel legde

Met talenten bedoelde Jezus de boodschap van het Rijk Gods die aan mensen toevertrouwd wordt. Tegenover die boodschap kan men twee houdingen aannemen: zijn verantwoordelijkheid opnemen en deze boodschap verder doorgeven en realiseren of angstig en 'kleingelovig' zijn en niets doen met deze boodschap.

De betekenis die Matteüs erin zag

Matteüs laat aanvoelen dat de man in de parabel Jezus is, die voor lange tijd op reis gaat. Zijn dienaars krijgen alles van hem: zijn geloof in de Vader, zijn goede gezindheid, zijn vertrouwen in het Rijk van God. Matteüs vertelt deze parabel om de christenen op te roepen actief 'hun talenten' te doen renderen, de wil van de Vader te doen, en concrete daden van liefde en rechtvaardigheid te realiseren. Wat dit kan zijn, wordt duidelijk in de parabel van het Laatste Oordeel (Mt. 25, 31-56).

Een parabel...

... informeert over God en zijn Rijk Het vertrouwen van de heer in zijn dienaars beeldt het vertrouwen van God in de mens uit.

... roept op tot een aangepaste levenshouding

aarbij men zijn 'talenten' gebruikt. Uit de parabel van het laatste oordeel die in het evangelie op deze parabel volgt, kun je opmaken dat men deze mogelijkheden ten dienste moet stellen van de medemens. Dus: doe iets met wat God je geeft: tijd, geld, talenten, gaven, energie ... Hoe veel of hoe weinig ook.

C. Leterme

Dit keer is er geen nieuw nieuws m.b.t. de coronamaatregelen, maar Registratieplicht vooraf blijft verplicht

Vanaf maandag kunt u zich registreren voor de viering van 22 november. Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering bedraagt slechts dertig mensen.

De consequentie is, dat men zich vooraf dient aan te melden /registreren.

Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat u de toegang wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.

Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren: < klik op de link hieronder >:



H. Drie-Eenheid



Emmaüsgangers



St. Joris



St. Augustinus



O.L.V. v. Lourdes



Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmaüsgangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.

U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < [Nieuwsbrief](#) >

De Nieuwsbrief is een service van de

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390

e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe aan uw adresboek.