



Onderwerpen:

- Woensdagavond 17 juni, viering via live-stream
- Registreren voor zondag 21 juni
- De viering van zondag 21 juni
- Ervaringen/aanpassingen, waarom bepaalde zaken anders zijn

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

**Woensdagavondviering
via live-streaming
17 juni, om 19:00 uur**



Ook vanavond kunt u de eucharistieviering vanuit de St. Bavo via de live-stream volgen.

< [Klik boven op de afbeelding](#) > om naar het goede Youtube-kanaal te gaan. Omdat het voor parochianen een vervanging van de zondagsviering is, is de viering hetzelfde als van afgelopen Sacramentszondag. < [Open hier het boekje](#) >

Registreren voor zondag 21 juni

Wilt u naar de viering van a.s. zondag? Dan kunt u zich nu registreren. Wij maken het u zo gemakkelijk mogelijk.



a. registratie via de website (heeft de voorkeur)

Op de website van uw parochie staat een formulier gereed dat u kunt invullen. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de viering al volgeboekt kan zijn. U kunt dan bij voorbaat al

een alternatief kiezen.

U krijgt altijd direct een kopie van u registratie. Krijgt u deze niet in uw e-mail, dan is er iets fout gegaan. Kijk voor de zekerheid ook in uw spambox. Probeer het opnieuw of neem telefonisch contact op met het registratiebureau.

Na ontvangst krijgt u van het registratiebureau een (extra) bevestiging dat uw registratie is geaccepteerd (voor de zondag of de alternatieve keuze).

b. telefonisch registreren

Ook telefonisch registreren kan, maar verdient niet direct de voorkeur. U hoort dan direct of er plek is in de viering of dat er naar een alternatieve datum/viering gekeken moet worden. Het telefoonnummer wat u hieronder aantreft is niet gelijk aan het telefoonnummer van het parochiesecretariaat. Een vrijwillig(st)er is zo vriendelijk om de taak van registratiebureau op zich te nemen.

Apart registreren voor de avondviering op woensdag/donderdag (24/25 juni)

U kunt zich via het formulier (of telefonisch) ook apart laten registreren voor het bijwonen van de avondviering. Dit kan t/m dinsdag 23 juni.

Rechtstreeks naar de registratiepagina van uw parochie:

**Registreren
voor
deelname
aan viering**

H. Drie-Eenheid
06-22515093
telefonisch bereikbaar
van 18:00 - 20:00 uur

**Registreren
voor
deelname
aan viering**

Emmaüsgangers
06 2159 4706
telefonisch bereikbaar
van 9:00 - 12:00 uur

**Registreren
voor
deelname
aan viering**

O.L.V. v. Lourdes
06-41043260
telefonisch bereikbaar
van 9:00 - 12:00 uur

**Registreren
voor
deelname
aan viering**

St. Augustinus
06-37557706
telefonisch bereikbaar
van 9:00 - 12:00 uur
op woensdag



< klik op afbeelding >
om live-stream te volgen

Zondag 21 juni: Niet alles is altijd zichtbaar.

Jezus heeft het over licht en duisternis, over vrede en het zwaard en over lichaam en ziel. Niet alles is altijd zichtbaar.

Wij gebruiken vaak tegenstellingen als we iets moeten uitleggen of verklaren. "Het is niet zwart, maar het is wit," zeggen wij dan. Groot en klein, rijk en arm, vrouw en man, de volkeren in het Zuiden en in het Noorden, enzovoort.

Jezus doet dat ook in het stukje dat we vandaag uit de zendingsrede lezen: Hij spreekt over licht en duisternis, over vrede en het zwaard en over lichaam en ziel. Vooral die laatste tegenstelling klinkt vreemd: lichaam en ziel.

Wij zijn gekend met ons lichaam. Dat is wat zichtbaar is. Wat wij voelen en zeker wat wij denken zijn niet zichtbaar van buitenaf. Wij hebben een kern die niemand kent, dan wijzelf. En God. Als ons lichaam al uniek is, dan is die innerlijke ruimte dat nog meer. Daar zijn we helemaal wie wij zijn. Dat is wat Jezus de ziel noemt. Daar is God thuis, in ons, in ons leven.

Juist omdat God in ons leeft, in onze innerlijke ruimte thuis is - is elke mens de moeite waard om te beminnen. Dat God in ons is, maakt ons waardevol.

Om in de werkelijkheid méér te zien dan de uiterlijke lichamelijkeheid, moeten wij op een andere wijze kijken. Wij moeten ons hart openen als wij kijken en dan zien wij op een andere wijze dezelfde werkelijkheid. Gods liefde is overal aanwezig, maar we moeten er op een andere manier naar kijken en er gevoelig voor zijn.

Zoals de vos tot de kleine Prins zegt: "Alleen met het hart krijg je kijk op iemand. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar."

< [Open hier het boekje](#) >

(wij hopen voor zondag het boekje beschikbaar te hebben.)

Ervaringen 1e publieke viering vragen/aanpassingen

Best wel even wennen

Het was goed om weer bij elkaar te kunnen komen. Natuurlijk misten wij de parochianen die niet konden komen omdat er maar 30 personen mochten meedoen. En dan al die 1,5-meter maatregelen....

Maar het moet nu eenmaal willen we het virus onder controle blijven houden. Deze vieringen met 30 personen zijn ook leermomenten om verbeteringen aan te brengen.

De H. Communie tot u nemen NA de zegen.

Eén van de meest gestelde vragen is waarom de communie zo moet en waarom het niet op de gebruikelijke manier tijdens de viering kan. Nu is er geen gelegenheid om te bidden.

Wij willen tijdens de viering zo weinig mogelijk geloof als mogelijk is. Ook het verplicht schoonmaken van de handen vóór het ter communie gaan, willen wij voorkomen. Met 30 mensen in de kerk zou dat allemaal nog best wel mogelijk zijn. Maar bedenkt u eens hoe dat dan zal gaan als we weer met 100 personen mogen deelnemen aan de viering. Wij denken dus echt aan uw gezondheid. Vandaar deze oplossing om de H. Communie tot u te nemen. Daarna kunt u ook direct en veilig de kerk (volgens de aanwijzingen) verlaten.

De collecte

Er was voor gekozen om de collecteschaal neer te zetten bij de uitgang (dus NA de communie tot u te nemen). Dit was niet handig en niet echt devoot als je net de H. Hostie tot je hebt genomen. Uw bijdrage aan de collecte kunt u nu geven bij het binnenkomen van de kerk. Zo voorkomen wij gelijk een opstopping bij het verlaten van de kerk.



Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank. Ook als u op- of aanmerking heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalen.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < [Nieuwsbrief](#) >

De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalen.nl website: www.hmariamagdalen.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalen.nl toe aan uw adresboek.