

## Onderwerpen:

- Hemelvaart, viering via live-streaming
- Overweging
- Uw kerk is open
- Misintenties en Digitale collecte

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},  
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.



Hemelvaart, Salvador Dali, 1958

## Live-streaming Hemelvaart donderdag 21 mei, om 10:00 uur

### Ik ben met u

De komende donderdag wordt er de eucharistieviering via de Live-streaming uitgezonden. Om deze te volgen: < klik links op de afbeelding >.

### Meelezen van de eucharistieviering

De complete viering is mee te lezen.  
< [Open hier het boekje](#) >

PS Woensdagavond de vervalft de viering

## Van sprakeloosheid naar kracht Urbanus Kioko

Handelingen 1,1-11; Psalm 47;  
Efeziërs 1,17-23; Matteüs 28,16-20

Beste mensen,

Voor de jaren na de Tweede Wereldoorlog staan bekend als de 'Wederopbouwperiode'. Volgens de geschiedenisboekjes duurde deze periode tot 1958. Het waren voor veel Nederlanders uitzonderlijk moeilijke en schrale jaren. En zeker voor jongeren was er veelal amper perspectief. Daarom weken velen uit naar het buitenland. Alleen al in 1952 emigreerden meer dan 50.000 mensen naar landen als Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In de 'Wederopbouwperiode' vertrokken in totaal meer dan een half miljoen mensen naar het verre buitenland. Verreweg de meesten vertrokken per boot.

Enmaals aangekomen in hun nieuwe vaderland probeerden de immigranten contact te onderhouden met hun familie en vrienden in Nederland. Daartoe schreven mensen toentertijd over en weer brieven, want communicatie per telefoon was kostbaar en vaak zelfs technisch niet mogelijk. Die brieven kwamen meestal pas een maand later aan bij de ontvanger. Zo ontstond tussen mensen, die elkaar eigenlijk niet konden missen, ongewild verwijdering. Het contact verschaalde.

En er ontstond bij degenen die emigreerden, maar ook bij de achterblijvers, een vorm van sprakeloosheid. De woorden, die tot uitdrukking moesten brengen wat zij voor elkaar voelden, bleven – door de onbereikbaarheid van de ander – steken in gevoelens van gemis en leegte. (PS: ook deze overweging is met hulp van een parochiaan tot stand gekomen.)

Vandaag herdenken we dat Jezus op de 40e dag na Pasen is 'opgevaren ten hemel'. De slotzinnen van het Mattheüsevangelie beschrijven hoe Jezus op die berg in Galilea afscheid nam van zijn leerlingen. De laatste zin van Jezus was: "Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der wereld." In meer alledaags Nederlands zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Ik laat jullie niet in de steek; jullie blijven niet alleen achter." Dat is niet zomaar een mededeling; het is een belofte. Hoe je een belofte hoort, hangt echter sterk af van je gemoedstoestand.

Na de kruisdood van Jezus was de ontredering bij zijn leerlingen groot. De verhalen over de verrijzenis van Jezus hadden weliswaar de hoop op zijn terugkeer aangewakkerd, maar wat zijn 'opstanding' concreet voor hen zou betekenen wisten ze niet. Gaandeweg ontdekten ze dat het in elk geval niet meer mogelijk was om fysiek met hem op te trekken. Maar tegelijkertijd bleef Jezus aanwezig in hun gedachten en in hun gevoel. Sterker, Jezus kwam in én bij hen meer en meer tot leven. Juist hierdoor ontstond er bij de leerlingen een zekere sprakeloosheid. Want hoe geef je woorden aan zulke tegengestelde gedachten en gevoelens. En als je er al woorden voor vindt, blijkt degene voor wie ze zijn bedoeld onbereikbaar. Hoe houd je je dan staande.

Vrijwel iedereen kent in zijn leven perioden van verdriet, gemis en teleurstelling. En wie ontbeert niet af en toe in zijn of haar leven warmte, genegenheid en aandacht. Wie verlangt bij tijd en wijle niet naar een arm om zijn of haar schouder of een knuffel van iemand die niet meer bereikbaar is. Je wilt daar wel met anderen over praten, maar je weet er vaak geen woorden voor te vinden. En als je de woorden wel vindt, waar vind je dan een welwillend 'oor'? Sprakeloosheid.

Nog niet zo lang geleden werden in een Tv-programma Nederlandse immigranten, die 70 jaar geleden naar een ander werelddeel vertrokken, geïnterviewd. Stuk voor stuk vertelden ze over die moeilijke beginjaren in hun nieuwe vaderland. Ze vertelden over hun gevoelens van gemis; over de onbereikbaarheid van hun geliefden en vrienden in Nederland. Maar ze vertelden ook dat ze er – vaak met vallen en opstaan – uiteindelijk in slaagden hun gevoelens van leegte en gemis los te laten én om te zetten in herwonnen levenskracht. Door zich vanaf dat moment nog steviger te wortelen in hun nieuwe vaderland ontstonden voor hen nieuwe en onverwachte perspectieven.



"Ik en mijn dorp" (1912); Marc Chagall (1887 – 1985)

Hoe anders is dat overigens tegenwoordig. Tot kort voor de coronacrisis reisden velen nog naar de verste uithoeken van deze wereld én ondertussen onderhielden ze met behulp van telefoon en sociale media contact met hun familie, vrienden en kennissen. De wereld is ten opzichte van 70 jaar geleden voor velen een dorp geworden. Dat is de kracht van techniek: techniek brengt, wat vroeger veraf leek, dichtbij. Dat is ook de kracht van geloof: wat onbereikbaar lijkt, ligt zomaar ineens voor het grijpen!

Beste mensen,  
Hoe vering het de leerlingen van Jezus; nu 2.000 jaar geleden. Na de aanvankelijke periode van leegte groeiden ook zij geleidelijk door het gemis heen. Vooral toen het inzicht bij hen doorbrak dat zichzelf de boodschap van Jezus moesten gaan uitdragen onder de mensen. En juist door die boodschap uit te dragen, kwam Jezus in én tussen hen meer en meer tot leven. Toen pas konden ze gevoelens van twijfel en verdriet loslaten. En ook toen pas kon Jezus de weg terug afleggen naar zijn Vader in de hemel. De weg die aan het einde van ons leven ook onze weg is.

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Veertig dagen zijn er na Pasen verstreken. De leerlingen van Jezus sloot een periode af. Ook wij sluiten een periode af. Ook voor ons breekt een nieuwe periode aan. We staan dus, zou je kunnen zeggen, aan een nieuw begin. We hoeven slechts op te staan.

Maar, ... waaruit willen we opstaan? Uit verdriet; uit bitterheid; uit angst; uit woede of boosheid; uit onzekerheid; uit afgunst? Of staan we op vanuit gevoelens van liefde, welwillendheid, vreugde en dankbaarheid? Maar hoe we ook opstaan, de vraag blijft: waar willen we heen? En naar wie willen we gaan? Durven we de leiding over ons leven over te dragen aan de Helper, die Jezus zijn leerlingen én dus ook ons heeft beloofd? Jezus zei: "Ik laat jullie niet in de steek; jullie blijven niet alleen achter." Weten we aan deze belofte van Jezus in ons leven concreet gestalte te geven? En hoe dan?

Vragen wij, zo vlak voor het Hoogfeest van Pinksteren, de Eeuwige Enige dat Hijzelf ons duurzame houvast moge zijn bij het beantwoorden van deze belangrijke levensvragen! Amen.

**Graag wens ik u alle goeds én vooral behoud van gezondheid!**



## OPEN KERK

### Uw kerk is open op... :

De kerken mogen, zoveel mogelijk, open zijn voor persoonlijk gebed en bezinning. Dit natuurlijk steeds met inachtneming van alle maatregelen van de overheid op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

## Openstelling van de kerken in de Meimaand

<b>de Emmaüsgangers</b> Bandeloodijk 320 Rotterdam-IJsselmonde	Zondag 24, 31 mei	10:00 - 11:00 uur
	Maandag 25 mei Rozenkransgebed	10:00 - 12:00 uur
<b>St. Augustinus</b> Marijkesingel 24 Barendrecht	Zondag 24, 31 mei	10:30 - 11:30 uur
	Elke maandag t/m zaterdag	10:00 - 11:00 uur
	Er is gelegenheid voor persoonlijk gebed, het bidden van de rozenkrans, opsteken van een kaarsje.	
<b>H. Drie-Eenheid (Kruisvindingskerk)</b> Beukendaal 2 Rotterdam-Vreewijk	Zondag 24, 31 mei	11:00 - 12:00 uur
	Er is gelegenheid voor persoonlijk gebed, het bidden van de rozenkrans, opsteken van een kaarsje.	
<b>O.L.V. v. Lourdes (St. Bavokerk)</b> Slinge 775 Rotterdam-Pendrecht	Zondag 24, 31 mei	11:00 - 12:00 uur
	Er is gelegenheid voor persoonlijk gebed, het bidden van de rozenkrans, opsteken van een kaarsje. De kerk is open nà de besloten viering van 10:00 uur	



### Misintenties

Geef u de misintentie op via e-mail: [info@hmariamagdalen.nl](mailto:info@hmariamagdalen.nl) en vermeldt verder:

- uw naam;
- voor wie of wat u wilt dat er gebeden wordt;
- bij welke viering (datum) de misintentie afgelezen moet worden;
- van welke parochie u bent.

U krijgt via de mail bevestiging dat uw misintentie wordt afgelezen. Maak het stipendium (€ 10,00 per intentie) over op de rekening van uw eigen parochie.

Het stipendium wordt aangemerkt als gift en kunt u mogelijk aftrekken bij uw belastingaangifte

### "Digitale collecte"

Wij hopen dat vieringen binnen niet al te lange tijd weer (geheel of gedeeltelijk) mogelijk zijn. Maar zolang dat niet of in beperkte mate mogelijk is, hebben wij u financiële steun hard nodig. Daarom willen wij u vragen om de collecteschaal "digitaal" te laten rinkelen. Maak uw collecte over op de rekening van uw eigen parochie o.v.v. collecte.

Uw bijdrage wordt aangemerkt als gift en kunt u mogelijk aftrekken bij uw belastingaangifte.



### Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

<a href="#">H. Drie-Eenheid</a>	<a href="#">Emmaüsgangers</a>	<a href="#">Sint Joris</a>
<a href="#">St. Augustinus</a>		<a href="#">O.L.V. van Lourdes</a>

### Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerking heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw e-mail sturen aan: [info@hmariamagdalen.nl](mailto:info@hmariamagdalen.nl)

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < [Nieuwsbrief](#) >

De Nieuwsbrief is een service van de

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390  
e-mail: [info@hmariamagdalen.nl](mailto:info@hmariamagdalen.nl) website: [www.hmariamagdalen.nl](http://www.hmariamagdalen.nl)

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [info@hmariamagdalen.nl](mailto:info@hmariamagdalen.nl) toe aan uw adresboek.

