



Onderwerpen:

- Beloken Pasen, viering via live-streaming
- Beloken Pasen, overweging
- Beloken Pasen, uitleg en viering KRO-NCRV
- De lege collecteschaal
- Uw kerk is open

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Beloken Pasen

zondag 19 april, 10:00 uur



< klik op deze afbeelding >

< Volg de viering, met het boekje, klik hier >

Gezonde twijfel

Ad Besems

(Bij Johannes 20, 19-31,
zondag na Pasen)



Pasen – en ik hoop dat u ondanks alle beperkingen door het coronavirus, een goede Pasen hebt gehad – Pasen zindert vandaag in het kerkelijk leven nog na. En Tomas hoort bij die zindering. Een nuchter mens wiens woorden aanspreken, De mens krijgt zeker in deze tijd al gauw de kriebels bij een verhaal van een verrijzenis.

Ver voor de coronacrisis las ik in een boek van Carel ter Linden[1] over een man die vol zat met twijfel maar wel iedere zondag met zijn vrouw naar de kerk kwam. Op een keer vertelde hij van die twijfel. 'Ik zie,' zei hij 'geen diepere zin van het leven. Waarom alles is zoals het is? Ik weet het niet. Maar ik wil wel zelf zin aan mijn leven geven. En daarbij zijn die verhalen uit de bijbel, met hun schat aan wijsheid zeer inspirerend.'

'En,' vroeg de dominee, 'als ik een gebed uitspreek, kijkt u dan een beetje rond en wacht af?'

'Nee, zeker niet. Dan luister ik goed.'

'En als ik bij voorbeeld voor de zieken bid?'

'Dan bedenk ik dat ik nodig naar mijn buurman moet, die in het ziekenhuis ligt.'

Wat vindt u van dit gesprek? Voor mij was het een goed gesprek, De meeste gesprekken, al dan niet op straat en via een mobieltje, zullen over minder gaan. En als je jezelf en elkaar de vraag niet stelt van 'waar komen we als mens vandaan, en waar gaan we heen,' wordt het geloof naar de zin van het leven, niet opgeroepen. Dan worden we niet uitgenodigd om na te denken, in nuancering, en met twijfel. En de bijbel wordt tot een wijsheidsboek, zoals er zo vele zijn, - en er zijn heel wat modernere, - om levenswijsheid op te doen, want mensen willen hun leven wel zinvol invullen.

Geloof en twijfel hebben de gewoonte hand in hand te gaan. Als dat bij u ook het geval is, maak u dan niet al te veel zorgen. U bevindt zich in goed gezelschap. Geloof en ongeloof, vertrouwen en pessimisme, ze gaan hand in hand. Gelukkig maar, want anders hadden we onszelf als gelovigen wel kunnen afschrijven. Jezus schijnt dat begrepen te hebben. Hij koos voor Petrus, als de eerste leider, de man die nogal eens stuntelde, en geregeld de verkeerde dingen zei en deed. En ook voor Tomas, die het allemaal niet zo zeker wist.

Twijfelen is toegestaan, had wat mij betreft ook de titel van deze overweging mogen zijn. Misschien dat je juist deze tijd, als je getroffen bent door een epidemie, of de angst je beklemmt dat hij je zal treffen en hoe het dan verder moet; die angst maakt, dat je je begint af te vragen of het leven een zin heeft, of er een God is en wat zijn plaats is in dat geheel. Ik denk dat ons geloof ons uitnodigt om kritisch te durven denken, te durven twijfelen, en zonder zekerheid te geloven. Kunnen wij geloven in een God waarvan je misschien wel moet zeggen: ik weet niet hoe Hij in deze crisis betrokken is, ik weet het niet. Angst, woede, verdriet en wanhoop leiden miljoenen gelovigen tot de vraag: waarom gebeurt dit? Waar is God? Een pandemie als test voor het geloof, daar geloven mensen niet meer in, evenmin als straf voor de zonde, ook dat gelooft bijna geen mens meer. En de kernvraag wordt: kun je, en kunnen wij, geloven in een God die wij niet kunnen begrijpen?



Gelukkig dat het verhaal van Tomas in het evangelie staat. Hij heeft de moed om zijn twijfels uit te spreken. En als Jezus zich bekend maakt door zijn lijdenssteken te tonen, dan gaat Tomas door de dingen heen kijken, gaat hij inzien dat God er achter zit, dat lijden, dood en verrijzenis bij elkaar horen. Met dit inzicht geeft Tomas zich over, met de sterkste geloofsbelijdenis die in het Johannes- evangelie te vinden is: De enige keer dat Jezus als 'God' aangesproken wordt. Recht uit zijn hart, uit de diepte van zijn ziel, roept Tomas uit: 'Mijn Heer en Mijn God.'

Wij doen er goed aan Tomas hoog te houden. Juist in deze tijd, waarin de zin van

het lijden zo'n grote vraag is. Maar ook tegen het te gemakkelijke geloof van een lijflijke opstanding, dat wij met zo velen, - wij zijn de grootste groep ter wereld, - met Pasen in triomfantelijk juichende alleluia's, gewoon zijn uit te bazuinen. Tomas laat als geen ander zien, dat je soms pas als je grondig getwijfeld hebt, tot een vurige belijdenis kan komen.

Met ons zijn er veel mensen op zoek naar de zin van het leven en wat zij moeten geloven. Zij hebben onvoldoende aan het alleen maar materiële. Zij kijken naar de Passion, of luisteren naar de Matteüs Passion, raken in hun vakantie geboeid door de natuur, of gaan in iedere plaats waar zij komen de kerk binnen en steken een kaarsje op. Mensen zoeken, twijfelend, nuancerend, met zelfkritiek naar de zin van het leven. Misschien een zingevende God. Ook in een periode van een angstaanjagende pandemie, kan een vermoeden ontstaan – een aan zekerheid grenzend vermoeden -, dat ons ingeeft dat ons leven een diepe zin en bestemming heeft, en dat wij bij alles wat wij meemaken, niet alleen gelaten worden.

En kun je je niet tot die onbegrijpelijke God wenden, tot wie dan wel? Is er nog een andere mogelijkheid? Voor christenen is het antwoord Jezus. Volgens de evangeliën genas hij vele zieken. In deze beangstigende tijden kan het mensen troosten dat als zij tot Jezus bidden, ze bidden tot iemand die hen begrijpt, die het zelf heeft meegemaakt. En er is nog iets. Je hoeft geen christen te zijn om in Jezus een voorbeeld te zien hoe we met zieken moeten omgaan. Voor hem was de zieke, de stervende, niet de 'ander', niet iemand die ergens schuldig aan was. De zieke is onze broeder of onze zuster. Als Jezus iemand in nood zag, zo vertellen de evangeliën, was zijn hart bewogen door medelijden. Jezus is een voorbeeld voor hoe we in deze crisis voor de ander moeten zorgen: bewogen door medelijden. Moge het zo, ook voor ons, zijn. Amen.

[1] Naar: Carel ter Linden: Wat doe ik hier in Godsnaam?



Beloken Pasen

bron : <https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie>

< Viering KRO-NCRV 19 april: 10:00 uur, klik hier >

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Sluitdag

'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag.

Dominica in albis

Beloken Pasen heet in het Latijn: Dominica in albis (zondag van de witte kleren) en in het Duits: Weisser Sonntag. Deze benaming gaat terug op een oudchristelijke praktijk. In de Paasnacht werden de catechumenen gedoopt. Daarbij ontvingen ze een albe, een wit doopgewaad. Die bleven ze dragen tot de eerste zondag daarop.

Gesloten deuren

Vaak wordt het woord 'beloken' in verband gebracht met een motief uit de evangelielesing in de mis van deze dag: die is genomen uit het Johannesevangelie: hoofdstuk 20, vers 19 tot met 31. Deze perikoop begint zo: In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u!' De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun deuren 'beloken', gesloten.

Ongelovige Thomas

De verreezen Jezus laat zich niet buiten sluiten en verschijnt ondanks de 'beloken' deuren aan zijn leerlingen, waarop hun harten als het ware ontsloten worden. Zelfs de sceptische apostel Thomas wordt door de Verrezenen overtuigd, zo blijkt uit het vervolg van de lezing: 'Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig maar gelovig.' Ook in de kerken van de Byzantijnse ritus wordt op de eerste zondag na ook: Zondag van Sint Thomas.

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

In het Jubeljaar 2000 riep Paus Paulus II de zondag van Pasen uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus, in 2005 gestorven op de vooravond van deze zondag, was een vereerder van de Poolse zienares Maria Faustina Kowalska. Aan haar zou Christus in de jaren dertig van de vorige eeuw zijn verschenen en Zichzelf hebben bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid.

De lege collecteschaal



U weet vast wat een lege collecteschaal betekent... dat we langzaam maar zeker aan het interen zijn.

Heel Nederland voelt de (financiële) gevolgen van de coronacrisis en uw parochie voelt dat dus ook. Het doet pijn om u niet te zien, het doet pijn om niet samen te kunnen vieren en het doet ook financieel pijn. Wij willen ook in de (nabije) toekomst voor u en anderen betekenen.

Daarom willen wij u vragen om de collecteschaal "digitaal" te laten rinkelen. Maak uw collecte over op de rekening van uw eigen parochie.

R.K. parochie H. Drie-Eenheid:	NL70 INGB 000 17798 74
R.K. Parochie de Emmaüsgangers:	NL66 INGB 0000 6821 00
R.K. Parochie Sint Joris:	NL30 INGB 0000 5349 20
R.K. Parochie St. Augustinus:	NL81 INGB 00006 692 20
R.K. Parochie O.L.V. v. Lourdes	NL02 INGB 0004 3482 03



De meeste kerken in de federatie zijn op zondag open

U kunt er terecht om een kaarsje op te steken, of voor een kort moment van gebed of bezinning. Hieronder vindt u de tijden van openstelling. *Dit met inachtneming van alle maatregelen van de overheid op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.*

Voor de goede orde: de St. Bavo is niet open tijdens de besloten viering van 10:00 uur i.v.m. de coronamaatregelen. Na afloop van deze viering om ca. 11:00 uur is de kerk wel open.

Openstelling kerken op zondagmorgen

de Emmaüsgangers	Bandeloodijk 320, Rotterdam	10:00 - 11:00 uur
Sint Joris	Hovestraat 64, Ridderkerk	niet open
OLV van Lourdes (St. Bavo)	Slinge 775, Rotterdam	kort open na afloop van de viering: 11:00-11:30 uur
Dicht tijdens de viering		
St. Augustinus zondag		10:30 - 11:30 uur
St. Augustinus ma t/m do en za	Marijkesingel 24, Barendrecht	10:00 - 11:00 uur
St. Augustinus Goede Vrijdag		15:00 - 16:00 uur
H. Drie-Eenheid (H. Kruisvinding)	Beukendaal 2, Rotterdam	11:00 - 12:00 uur

Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmaüsgangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalen.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: [< Nieuwsbrief >](#)

De Nieuwsbrief is een service van de

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalen.nl website: www.hmariamagdalen.nl

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalen.nl toe aan uw adresboek.

