

Onderwerpen:

- Paastriduüm 2: Paaswake en Hoogfeest van Pasen
- Vieringen zijn *Live* te volgen.
- Overzicht vieringen via streaming/tv
- Uw kerk is Paasmorgen open
- Denk ook aan de "digitale" collecte

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
 Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Wanneer Pasen echt Pasen is, heeft hoop een basis
 pastoor Frans Wijnen

We mogen, denk ik, het Paasverhaal niet losmaken, van onze diep menselijke ervaringen en gevoelens. Die blijken echter niet altijd in termen van rede of van de redelijkheid gevat te kunnen worden. We weten b.v. maar al te



goed uit ervaring, dat mensen van wie je houdt, dood kunnen gaan. Je mist ze en je hebt pijn aan hun dood en soms ondraaglijk verdriet. En wat doe je als je verdrietig bent? Je gaat naar het graf, je brandt een kaarsje thuis of in de kerk, je praat met de overledene, je praat met anderen over de overledenen, je denkt aan wat je samen beleefd hebt.

Het evangelie van vandaag geeft het verhaal van Maria Magdalena. Ze had een sterke band met Jezus. Ze gaat dan ook naar het graf, maar ontdekt daar dat het lichaam is "weggenomen", wat ze vervolgens doorgeeft aan Petrus. Het eerste idee is noch bij Maria Magdalena, noch bij Petrus, dat Hij verrezen zou zijn. Nee, het eerste idee lijkt geweest te zijn, dat zijn tegenstanders, om aan alle onzekerheid een eind te maken, zijn lichaam hadden weggenomen. Het eerste idee was dus, dat er grafschennis was gepleegd. En wat grafschennis voor emoties kan oproepen bij de dierbaren van de overledenen, hebben we vaker kunnen zien op de Tv of lezen in de kranten.

De woorden, gesproken over het afscheid van Jezus, houden nog hun gewone rationele betekenis. "Jezus is dood." Ze hebben nog niet de diepere betekenis die Jezus er blijkbaar aan had willen geven. Die betekenis wordt pas later duidelijker en wordt slechts langzaam ontdekt. Meerdere diep menselijke gebeurtenissen en ervaringen spelen daarbij een rol. Die laten de betrokkenen ontdekkingen doen, waarvan ze tevoren geen idee hadden. De impulsieve en onstuimige Petrus reageert meteen op de boodschap van Maria Magdalena. Hij rent op het graf af, maar niet met het idee in zijn hoofd: "Zie je wel, Hij is verrezen zoals Hij gezegd had." Dat komt pas vele ervaringen later. En eenmaal die vieringen opgedaan, kan Petrus zijn ervaringen niet voor zich houden. Hij moet ze uiten en spreekt daarbij ook in naam van de groep volgelingen.

Getuigen en verkondigen zijn geworteld in menselijke ervaringen. Wat je zegt en wat je getuigt, hangt af van hoe je kijkt of gekeken hebt. Het hangt af van hoe je met je ervaringen bent omgegaan. Heb je ze verdrongen of heb je ze toegelaten? Heb je ze toegelaten zelfs als ze tegen alle logica in leken te gaan?

Waar denk je aan wanneer je hoort: "Mijn moeder is pas overleden, maar toen ik eens een keer aan tafel zat, zag ik haar duidelijk naast mij staan. En ik ben toch niet gek!", zei een jongeman een tijd terug tegen me. "Mijn man is nog niet zo lang geleden overleden, maar toen ik eens helemaal in de put zat vanwege dat overlijden, voelde ik opeens dat hij bij me was", zei me een weduwe enkele maanden na het overlijden van haar man. "Maar dat kan toch niet", zeggen we dan of minstens, of wanneer we het niet zeggen, omdat we mensen hun illusies niet willen afnemen, denken we het minstens. Zulke ideeën zijn immers onmogelijk, want ze gaan tegen alle logica in.

Wat Petrus verkondigt, is juist dát: het gaat tegen alle logica in. Wat wij vandaag vieren is ergens toch een viering die krast aan de fundamenteën van onze altijd zo zekere en duidelijke logica.. Maar we roepen en zingen er vandaag wel bij "Alleluia".

Toch blijft dit staan: een leeg graf is geen bewijs. Een leeg graf voert niet tot verrijzenisgeloof. De realiteit dat Jezus leeft, kan eerst als gevolg van ervaringen binnendringen. Het wordt realiteit als de tuinman niet de tuinman blijkt te zijn. Het wordt realiteit wanneer we de vinger in de wond kunnen leggen. Het wordt realiteit wanneer we samen weer vis kunnen eten, geroosterd op een houtvuurtje aan de oever van het meer. Het wordt misschien ook realiteit wanneer we samen aan tafel kunnen samenzijn in Jezus' naam.

Maar zonder Pasen is Jezus' dood de zoveelste politieke executie van een mislukte wereldverbeteraar. Zonder Pasen is er geen reden te denken dat de dood het kwint van het leven. Maar wanneer Pasen echt Pasen is, schijnt het Licht. Wanneer Pasen echt Pasen is, heeft hoop een basis. Wanneer Pasen echt Pasen is, mogen we "Alleluia" zeggen. Wanneer we nu echt Pasen vieren, mag ik u allen een "Zalig Paasfeest" toewensen.



De vieringen zijn LIVE te volgen
[< klik hier om de \(live\)stream te bekijken >](#)

De vieringen van het Paastriduüm zijn (vanuit de St. Bavokerk) allemaal live te volgen via de Kerkcamera die deze week in gebruik is genomen.

Wij willen u er dringend op wijzen om NIET naar deze vieringen toe te komen. Het zijn besloten vieringen met alleen de strikt noodzakelijke bedienaren.

Naast de live-streaming vanuit de St. Bavo, zijn er nog meer keuzemogelijkheden om een vieringen te volgen. Zie verderop voor de andere keuzemogelijkheden.



Paaswake zaterdag 11 april
Nieuw leven – telkens weer

[< lees de viering, klik hier >](#)

Hoogfeest van Pasen
zondag 12 april
Waarlijk opgestaan

[< lees de viering, klik hier >](#)



Vieringen Paastriduüm zijn te volgen op televisie / live streams

Wilt u een eucharistieviering zien of live volgen? Dat kan. Er worden via diverse kanalen eucharistievieringen uitgezonden, zowel op televisie als via live streams (internet).

Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden. **NIEUW: Live streaming vanuit de St. Bavo**

1. < klik hier voor de (live)stream vanuit de St. Bavo >

Paaswake, 11 april: 21:00 uur
 Pasen, 12 april: 10:00 uur



2. Live streams vanuit het bisdom

Goede Vrijdag, 10 april: 19:00 uur
 Paaswake, 11 april: 21:00 uur



3. Op de tv NPO2

Paaswake, 11 april: 23:15 uur
 Pasen 12 april: 11:00 uur

4. KRO-NCRV dagelijkse live stream.



De meeste kerken in de federatie zijn op Paasmorgen open.

U kunt er terecht om een kaarsje op te steken, of voor een kort moment van gebed of bezinning en op Goede Vrijdag bloemen brengen.

Hieronder vindt u de tijden van openstelling. Dit met inachtneming van alle maatregelen van de overheid op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Voor de goede orde: **de St. Bavo is niet open tijdens de viering van 10:00 uur.** I.v.m. de vernameatregelen van de federatie. Dit met inachtneming van alle maatregelen van de overheid op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Openstelling op Paasmorgen

de Emmaüsgangers	Bandelodijk 320	Rotterdam	10:00-11:00 uur
Sint Joris	Hovestraat 64	Ridderkerk	niet open
OLV van Lourdes (St. Bavo)	tijdens viering	10:00-11:00	niet open
	Slinge 775	Rotterdam	11:00-12:00 uur
St. Augustinus	Marijkesingel 24	Barendrecht	10:30-11:30 uur
H. Drie-Eenheid (Kruisvinding)	Beukendaal 2	Rotterdam	11:00-12:00 uur

"Digitale" collecte

Niet alleen moeten wij uw aanwezigheid bij de vieringen missen, maar wij missen ook uw geldelijke gaven bij de collecte. Helaas kunnen wij niet uw loket van de overheid aankloppen om uw parochiegemeenschap financieel te helpen. Daarom doen wij een beroep op uw om uw parochie niet te vergeten. Maak uw collecte over naar uw eigen parochie. De bankgegevens vindt u op de website van de parochie en in het MMM.

Hartelijk dank voor uw financiële steun.



Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid	Emmaüsgangers	Sint Joris
St. Augustinus		O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank. U kunt uw op- of aanmerkingen betreffende suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt u e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: [< Nieuwsbrief >](#)