



## Onderwerpen:

- Geen vieringen t/m Pinksteren
- Overweging bij de 5e zondag van de 40-dagentijd
- Vieringen bekijken
- Uw kerk is zondag open
- Actie Kerkcamera geslaagd!

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

## Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren (31 mei)

Update maatregelen inzake coronavirus.

**Bisschoppen: 'We nemen onze verantwoordelijkheid serieus'**

**Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over aangenomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet 'Ten tijde van Covid-19 (II)'. 'We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus', zeggen de bisschoppen.**

Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten:

- Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren
- Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtname van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden)
- De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Er gelden nog meer regels en bepalingen, o.a. voor uitvaarten.

Voor informatie hierover, klik op de link.

[< lees het volledige bericht >](#)



## Zondag 29 maart, 5e zondag van de veertigdagentijd

[< lees de complete viering, klik hier >](#)

### Korte overweging

Pater Frans Wijnen

*Opstaan om te leven*

*Ik ben de verrijzenis en het leven.*

*Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is*

*hij gestorven,*

*en ieder die leeft in geloof aan Mij,*

*zal in eeuwigheid niet sterven.*

*Johannes 11, 25*

**Lezingen < klik hier om lezingen te lezen >:**

Ez. 37,12-14 Ps. 130 Rom. 8,8-11 Joh. 11,1-45

Op deze 5e zondag van de Vastentijd zijn we al weer een heel eind op weg naar de Goede Week en naar Pasen. Dit jaar zijn we daar heel anders mee bezig, veronderstel ik, dan andere jaren. En of de Goede Week nu ook door de meeste mensen gezien gaat worden als een week op weg naar Pasen en dus als een goede week, dat moeten we afwachten. Wanneer je de TV, de radio en de berichten in de kranten bijhoudt, dan is er weinig of niets bij dat op Pasen wijst. Immers, voor de meeste mensen zal het Coronavirus meer in de aandacht staan in deze tijd dan de vijfde zondag van de vasten.

Heel het leven staat op zijn kop. Mensen die persoonlijke aandacht misschien wel het meeste nodig hebben, zitten achter gesloten deuren. Vanwege hun lichamelijk en geestelijke conditie vormen ze een risicogroep en is het hen ten zeerste aangeraden geen contacten te hebben. Dat brengt veel onrust mee en dat maakt hen zeker niet gelukkig, zelfs wanneer ze begrijpen dat het moeilijk anders kan.

Erover kunnen praten in direct contact zou deze mensen echt helpen. Maar via direct contact kan dat nu echt niet. Het moet nu gebeuren via de sociale media. En niet iedereen uit die risicogroep kan daar even goed mee overweg..

Voor velen zou het ook een geweldige steun zijn, als ze samen zouden kunnen komen met andere mensen om te bidden, een kaarsje op te steken, eucharistie te vieren, Jezus ontvangen onder de gedaante van brood en wijn. Dat geeft in normale omstandigheden al heel veel mensen altijd veel steun en kracht. Ook dat moeten zij en wij allemaal ontberen.

In deze tijd, waarin we veel horen van besmettingen, ziekten, lijden, Intensive Care problemen en veel doden komt de liturgie met het verhaal van Lazarus.

Wat moeten wij daar nu mee? Hoe moeten we dat verstaan? Natuurlijk gaat het om leven na de dood, om eeuwig leven, over Jezus die de dood overwint. Maar mensen willen nu echt nog niet dood. Ze willen dat Coronavirus niet oplopen. Ze willen voorlopig nog even doorgaan met leven nu. Verhalen over verrijzenis en eeuwig leven worden nu even liever niet gehoord.

Toch lijkt het erop, dat het hier bij Jezus iets anders ligt. Je hebt de indruk, dat het niet zo direct gaat om de ziekte en dood van een vriend, om de ziekte en dood van Lazarus, maar om de betekenis van leven en dood. Er wordt geprobeerd die betekenis van leven en dood verstaanbaar te maken aan de hand van een ervaring met de vriend van Jezus, Lazarus. Zijn we er aan toe in deze Coronatijd om daar bij stil te staan?

Het Evangelieverhaal wordt vervolgd. Maar in dit vervolg komen heel veel elementen aan de orde. Het lijkt soms meer op een les pure theologie dan op een verslag van ceremonies bij gelegenheid van een overlijden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk, dat vele Bijbelkenners dit verhaal zien als een voorafbeelding van het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus zelf. In elk geval is het ook hier zo, zoals meestal bij Johannes, dat het verhaal zich concentreert op Jezus meer dan op Lazarus of zijn zusters.

Wat te denken van zo'n uitspraak als: De dood is slechts een slaapmoment. Wanneer je over slaap spreekt, betekent het dat je kunt ontwaken. En hier lijkt gezegd te worden, dat je inderdaad ontwaakt als je de stem van Jezus hoort. De leerlingen weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Ze volgen, maar het is niet hun keuze: "Laten we maar meegaan en met Hem sterven."

Op het moment van aankomst is Lazarus al vier dagen dood. Het klimaat in die landen maakt het nodig dat een dode begraven wordt op de dag van zijn sterven of soms de volgende dag. Dus vier dagen dood betekent dat de dood onherroepelijk is. En dan toch dit geloof van Martha, dat zich uit in drie punten: De overtuiging dat Jezus boven de dood staat. De zekerheid dat God niets aan Jezus zal weigeren als Hij erom vraagt. En God heeft de macht de doden leven te schenken. Het geloof, dat Jezus een man van God is zoals Elia en Elisee dat waren. Als Jezus zich dan verschuilt achter het eigentijdse geloof, dat doden zullen verrijzen, reageert Martha met te zeggen: "Ja dat weet ik wel, op de laatste dag." Het is hier alsof ze wil zeggen: Daar heb ik mijn broer nu niet mee terug.

En dan doet Jezus een opmerkelijke uitspraak: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven!" Martha's weten wordt een geloven: "Jij bent de Messias. Dat geloof ik oprecht." Jezus wordt nu herkend als iemand die meer is dan Elia en Elisee. Hij wordt hier erkend als degene die doet levend. In Jezus is God aanwezig de mensen. Martha belijdt haar geloof in Jezus als "de Messias". De Joodse hoop komt hier samen met het nieuwe van het christelijk geloof. Er is leven en wel voor eeuwig.

## Vieringen volgen op televisie / live streams

Wilt u een eucharistieviering zien of live volgen? Dat kan. Er worden via diverse kanalen eucharistievieringen uitgezonden, zowel live als opgenomen streams.

Hiernaast vindt u een aantal mogelijkheden.

1. [KRO-NCRV komt in tijden van corona met dagelijkse live stream eucharistie en dagsluiting.](#)

----

2. <https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering>



## De meeste kerken in de federatie zijn zondag open, op de tijd van de reguliere viering

U kunt er terecht om een kaarsje op te steken, of voor een kort moment van gebed of bezinning.

de Emmaüsgangers	Bandeloodijk 320, Rotterdam	10:00 - 11:00 uur
Sint Joris	Hovestraat 64, Ridderkerk	niet open
OLV van Lourdes (St. Bavo)	Slinge 775, Rotterdam	10:00 - 11:00 uur
St. Augustinus zondag	Marijkesingel 24, Barendrecht	10:30 - 11:30 uur
St. Augustinus ma t/m za	Marijkesingel 24, Barendrecht	10:00 - 11:00 uur
H. Drie-Eenheid (H. Kruisvinding)	Beukendaal 2, Rotterdam	11:00 - 12:00 uur



## Actie Kerkcamera geslaagd!!

Pastoor Frans Wijnen

Met grote dankbaarheid en trots mag ik u melden, dat u zo geweldig gereageerd hebt op de oproep, dat het beoogde bedrag voor het laten installeren van een camera in de kerk voor toekomstige uitzendingen bereikt is.

Omdat het er al snel naar uitzag, dat we heel ver zouden komen, heb ik al eerder de opdracht gegeven om de installatie voor te bereiden.

We hopen dat het lukt om die vóór Palmzondag in orde te hebben, zodat we de Goede Week kunnen gaan uitzenden en zo mensen kunnen bereiken, die nu verstoken zijn van de steun, die ze krijgen vanuit het samenkomen voor liturgische vieringen en het ontvangen van de H. Communie.

Wanneer u weet hebt van behoeften van mensen thuis, waaraan wij zouden kunnen voldoen via de camera, laat het me dan weten. We gaan met ons team zeker proberen zo goed mogelijk gebruik te maken van deze installatie ten behoeve van onze mensen.

## Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

<a href="#">H. Drie-Eenheid</a>	<a href="#">Emmaüsgangers</a>	<a href="#">Sint Joris</a>
<a href="#">St. Augustinus</a>		<a href="#">O.L.V. van Lourdes</a>

## Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.

U kunt uw e-mail sturen aan: [info@hmariamagdalen.nl](mailto:info@hmariamagdalen.nl)

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: [< Nieuwsbrief >](#)

De Nieuwsbrief is een service van de

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390

e-mail: [info@hmariamagdalen.nl](mailto:info@hmariamagdalen.nl) website: [www.hmariamagdalen.nl](http://www.hmariamagdalen.nl)

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [info@hmariamagdalen.nl](mailto:info@hmariamagdalen.nl) toe aan uw adresboek.