



## Onderwerpen:

- Geen vieringen t/m 2e Paasdag
- Overweging bij de 4e zondag van de 40-dagentijd
- Vieringen bekijken
- Uw kerk is zondag open

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

## Geen publieke vieringen t/m 2e Paasdag en verlenging van de eerdere maatregelen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder hebben afgekondigd in verband met het coronavirus op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

[< lees het volledige bericht >](#)

Voor de Federatie H. Maria Magdalena wordt bepaald dat ook de doordeweekse (eucharistie)vieringen vooralsnog niet door zullen gaan.

Ook alle andere activiteiten, zoals de Kruisweg bidden en andere parochiële bijeenkomsten worden t/m 13 april afgelast (tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld).



## Zondag 22 maart, 4e zondag van de veertigdagentijd Zondag Laetare

[< lees de complete viering, klik hier >](#)

### Korte overweging

Frans Wijnen

Licht

Zien of niet zien.

In het licht van de Eeuwige inzicht krijgen

### Lezingen < klik hier om lezingen te lezen >:

1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a ~ Ef. 5,8-14 ~ Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38

Welke zender je ook op zet, TV of radio, het gaat maar over één ding: Corona. Dit virus treft de samenleving zoals nog nooit een virus de samenleving zo wereldwijd heeft getroffen.

De dreiging ervan is groot. Er is nog veel onzekerheid over. Er is nog geen vaccin, nog geen geneesmiddel. Het virus heeft niet bij iedereen dezelfde uitwerking. Jongeren zouden niet ernstig getroffen worden. En wat zien we: er zijn jongeren die wel levensgevaarlijk ziek worden. Het gevolg is, dat heel veel mensen onder grote spanning leven. Het openbare leven valt stil. Mensen durven niet meer bij elkaar op bezoek.

Voor vele oudere en ook zieke mensen is het leven vooral nog de moeite waard vanwege contacten met familie, vanwege bezoeken die ze krijgen, vanwege de aandacht en de zorg die ze ontvangen, moeten dat nu veelal ontberen. Mensen leven in grote spanning. Ze sluiten zich veelal af, gaan hamsteren zonder rekening te houden met anderen, die ook moeten leven. Voedselbanken kunnen hun diensten niet langer aanbieden. Voor allen geldt, dat gezamenlijk ontspannen niet meer kan: geen sporten meer, geen bezoeken aan theaters en concerten, geen gezellig shoppen met een groep vriendinnen of met het gezin. Oma's durven hun (pasgeboren) kleinkinderen niet meer opzoeken. En dan worden ook nog de kerkdiensten gestopt, waar vele mensen zo vaak veel steun opdoen. Er wordt toch altijd gezegd, dat de eucharistie de levensader is voor de volgelingen van Jezus? Maar er zijn geen eucharistievieringen meer met deelnemende gelovigen. Hoe gaan wij daar mee om? Hoe kunnen we nog bij God terecht?

We bevinden ons op de vierde zondag van de vastentijd. Want ook al kunnen we dit niet samen vieren het blijft toch de vierde zondag van de vastentijd. En Pasen nadert snel. En ook daarvan is het duidelijk, dat we niet samen kunnen komen om dat gezamenlijk te vieren in een kerkgebouw.

Maar laten we nu eerst stilstaan bij deze vierde zondag van de vastentijd. Waar moeten we dan aan denken? Ogen en oren zijn fundamenteel in ons mensenbestaan. Het zijn onze communicatiemiddelen bij uitstek. Toch is aandachtig kijken en luisteren allerminst vanzelfsprekend. Te vaak kijken en horen we oppervlakkig. Werkelijk zien en aandachtig luisteren is een kunst die je kan leren. Het evangelie vandaag is een oefening in het onbevangen en met aandacht kijken en luisteren naar God en naar de ander. Zoals de heilige Benedictus het in zijn Regel zegt: 'Onze ogen geopend voor het goddelijk licht, moeten wij met een aandachtig oor luisteren naar wat Gods stem ons dagelijks toeroept.'

Wat roept Hij ons nu in deze crisistijd toe? Luistert Hij wel naar al die angstkreten, die opkomen in de monden van zovelen? Waar zien we dat aan of hoe horen wij, dat Hij werkelijk met ons begaan is en zich om ons bekommert? Nu wij ons in deze situatie bevinden, is het niet echt een troost te zeggen: Gods wegen zijn niet onze wegen.

Gaan we bij onszelf nu na of wij de gelegenheden benut hebben, die ons gegeven waren om iets voor een ander te betekenen. Mocht dat niet het geval zijn, vragen we dan om vergiffenis. Vragen wij ook vergiffenis voor al diegenen, die bewust misbruik maken van de situatie en anderen nog meer angst bezorgen en in de problemen brengen. Dat zij inzien, dat dit niet kan.

### Vieringen volgen op televisie / live streams

Wilt u een eucharistieviering zien of live volgen? Dat kan. Er worden via diverse kanalen eucharistievieringen uitgezonden, zowel live als opgenomen streams.

Hiernaast vindt u een aantal mogelijkheden. Klik en kijk.

[1. KRO-NCRV komt in tijden van corona met dagelijkse live stream eucharistie en dagsluiting.](#)

----

[2. Biddend-verbonden-met-de-bisschoppen-op-zondag-22-maart-via-npo-2-en-kro-ncrv-nl-katholiek/](#)

----

[3. https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering](https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering)



## Uw kerk is zondag open, op de tijd van de reguliere viering

U kunt er terecht om een kaarsje op te steken, of voor een kort moment van gebed of bezinning.

de Emmaüs-gangers	Bandeloodijk 320, Rotterdam	10:00 - 11:00 uur
Sint Joris	Hovestraat 64, Ridderkerk	10:00 - 11:00 uur
OLV van Lourdes (St. Bavo)	Slinge 775, Rotterdam	10:00 - 11:00 uur
St. Augustinus	Marijkesingel 24, Barendrecht	10:30 - 11:30 uur
H. Drie-Eenheid (H. Kruisvinding)	Beukendaal 2, Rotterdam	11:00 - 12:00 uur

### Parochienieuws / websites

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiewebsites:

<a href="#">H. Drie-Eenheid</a>	<a href="#">Emmaüs-gangers</a>	<a href="#">Sint Joris</a>
<a href="#">St. Augustinus</a>		<a href="#">O.L.V. van Lourdes</a>

### Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wilt maken van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.

Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw e-mail sturen aan: [info@hmariamagdalena.nl](mailto:info@hmariamagdalena.nl)

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: [< Nieuwsbrief >](#)

De Nieuwsbrief is een service van de  
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390  
e-mail: [info@hmariamagdalena.nl](mailto:info@hmariamagdalena.nl) website: [www.hmariamagdalena.nl](http://www.hmariamagdalena.nl)

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [info@hmariamagdalena.nl](mailto:info@hmariamagdalena.nl) toe aan uw adresboek.