



Onderwerp(en):

- Vastentijd: tijd van inkeer, meditatie, bezinning en verdieping:
 - Abdijdag
 - Meditatiemomenten
 - Geloofsgroep
 - Open Kerk
 - Kruisweg
- Eucharistieviering 11 maart in St. Bavo vervalt
- Parochiebladen
- Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Vastentijd, tijd van inkeer, meditatie, bezinning en verdieping

De oorspronkelijke bedoeling van het vasten was te komen tot "catharsis" (emotionele zuivering). De regels met betrekking tot het vasten zijn in de loop der eeuwen flink versoepeld. Toch proberen wij in de 40-dagentijd, op andere manieren, inhoud te geven aan dit principe. Wij willen ons toch louteren richting het Hoogfeest van Pasen. Binnen de federatie zijn in deze periode diverse bijeenkomsten/mogelijkheden die hierop inspelen.

Abdijdag

Dinsdag 10 maart

**H. Kruisvinding,
Beukendaal 2, Rotterdam
9:45 – ca. 16:00 uur**

Aanmelden bij:
Ton Halin:
ton.halin@hetnet.nl

Een abdijdag is een dag, - een beetje als in een klooster, een abdij; daar komt het woord natuurlijk ook vandaan, - een dag van stil worden, bezinning, gebed, samen eten en lezen, los van de hectiek van alle dag, opgenomen in de religieuze ruimte van de kerk. Deze dag wordt opgebouwd rond drie gebedsmomenten, te weten om 10.00 uur, 12.30 uur en 15.30 uur. Na de viering van 13.30 uur is er een gemeenschappelijke lunch, in stilte. Verder zal er tijd worden ingeruimd voor verdieping en overweging.

Deze Abdijdag vieren en mediteren wij o.a. over de Boodschap van de Gelijkenissen.



Meditatiemomenten op weg naar Pasen

Dinsdag 10, 17, 24 maart

**De Emmaüsgangers,
Reyerdijk 67, Rotterdam
10:00 – ca. 11:30 uur**

Aanmelden bij:
Secretariaat Emmaüsgangers:
emmausgangers@hetnet.nl

De schriftlezingen van de zondag ervoor zijn uitgangspunt bij deze meditatiemomenten. Aan de hand van beelden en het bidden van psalmen gaan wij op weg naar onszelf. Op onze weg passeren wij telkens kruispunten en moeten dan kiezen welke richting wij op gaan. Ook Jezus stond elke keer op een kruispunt en maakte daar steeds een bewuste keuze. Volgen wij zijn weg? Of kiezen wij een andere weg?



Geloofsgroep

Woensdag 11 maart

**De Emmaüsgangers,
Reyerdijk 67, Rotterdam
19:00 – ca. 21:30 uur**

Binnen de federatie is er een *Geloofsgroep*. Deze groep komt elke 2^e woensdag van de maand bijeen om elkaar te inspireren en verdieping te zoeken en te vinden in het geloof.

Aanmelden bij:
Pater Achille Waffo:
achille.waffo@planet.nl

De onderwerpen/thema's die er worden besproken zijn voor iedereen interessant en geven stof tot nadenken en discussie.

Tijdens de volgende bijeenkomst is het onderwerp:

De blijheid van het Evangelie.

Spreekt u dit soort onderwerpen aan?! Dan bent u van harte welkom.



Open Kerk
Vrijdag 13, 20, 24 maart

**St. Joris,
Hovestraat 64, Ridderkerk
10:00 – ca. 11:30 uur**

Elke vrijdagochtend is de kerk geopend
Voor een moment van stilte, gebed of bezinning.

Er is ook gelegenheid om een kop koffie/thee te drinken.



Kruisweg
Vrijdag 13, 20, 24 maart

**St. Bavo,
Slinge 775, Rotterdam
20:00 – ca. 21:00 uur**

Elke vrijdagavond, om 20:00 uur, wordt de Kruisweg gebeden.

Dit is een initiatief van de Engelstalige groep Afrikanen. Vanuit hun eigen cultuur en traditie is dit heel gebruikelijk. En wat een goed gebruik is, moet je in ere houden. **Komt u ook?!**
De kerk is open vanaf 18:00 uur voor rozenkransgebed.



Door omstandigheden komt de Eucharistieviering van 19:00 uur, op woensdag 11 maart in de St. Bavo te vervallen.

Parochiebladen

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de links naar de parochiebladen:

H. Drie-Eenheid [Samen-Vinding](#)
St. Augustinus [Paddenstoel](#)
O.L.V. van Lourdes [Samen-Vinding](#)

St. Joris [Drempelpost](#)
Emmaüsgangers [Zie Website](#)

Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen. Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalen.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < [Nieuwsbrief](#) >

De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-48348390
e-mail: info@hmariamagdalen.nl website: www.hmariamagdalen.nl