

Impressie over Kamphuis Ahoy

Merel Hooijer, november 2015.

4^e jaars student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool Rotterdam

In de week van 2 tot 6 November ben ik voor de tweede keer mee geweest naar Oosterhout. Maandag verwachtte ik s'ochtends lekker met de auto te vertrekken. Bepakt en bezakt met al mijn kampeerspullen kwam ik op Noord aan. Uiteindelijk waren er te weinig auto's. Samen met drie bezoekers en een andere stagiaire vertrokken we per trein. Een spannend moment voor Ivan. Hij was al zeventien jaar niet meer met de trein geweest. Na een gezellig ritje kwamen we aan in Breda, waar Patrick ons kwam ophalen.

Het kamphuis was zoals ik het mij herinnerde. Koud en zo iets waar je logeerde in groep 8. Desondanks was de sfeer weer top en iedereen, waaronder ik, had er zin in. Na mijn intrek te hebben genomen in de vrouwenkamer, samen met Yvonne, Annie, Berlinda en Athina maakte ik een rondje om het terrein. Er lag weer een lijstje klaar van de opzichter met wat er allemaal moest gebeuren en traditie getrouw nam Rick deze serieus. Iedereen, zonder uitzondering werd gelijk gemotiveerd tot werken. Zo stond ook ik gewoon bladeren te harken.

Na een aantal koffiepauzes was het tijd om te eten. Ik houd van koken en het helpen in de keuken. Samen met Ria en Ton de kok maakten we uiensoep. Deze was heerlijk.

Na het eten was het gebruikelijk gezellig met spelletjes, puzzeltjes chips en haardvuur. Ook werden we weer vergezeld door een aantal honden die de gezelligheid nog verder versterkte.

Het viel de meiden van de vrouwenkamer op dat Annie een actief persoon is! Ze lag als laatste in haar bed en was de volgende ochtend de eerste die op was om ontbijt voor iedereen te maken. We vroegen ons af of ze niet toevallig stiekem het centrum in was geweest!

Aan het begin van de tweede dag had ik eindelijk iemand bereid gevonden om met mij hard te lopen. Samen met Timothy ben ik een heel stuk wezen rennen door de bossen. Gezond de dag beginnen! Hij haalde me nog in ook.. Dag twee was ook erg gezellig. Samen met de vrouwelijke bezoekers zijn we gaan winkelen in het centrum van Oosterhout. S'avonds afgesloten met het leren klaverjassen van Mike, Arie en Rick. Het waren weer super dagen waarin ik mij altijd bedenk wat een leuke groep het toch is op Pluspunt. Het was gezellig, er is altijd een goede sfeer en iedereen werkt hard. Ik vind het vanuit mijn studie en toekomstige beroep altijd heel bijzonder hoe dicht je bij de bezoekers komt te staan. Vooral op zo een werkweek is iedereen echt gelijk en sta je allemaal je tanden te poetsen op je badslippers. Andere studiegenoten slaan stijl achterover als ik hen vertel dat ik met bezoekers op de zelfde kamer slaap. Persoonlijk vind ik het leerzaam en leuk. Het is echt een week waarin je iedereen in een andere situatie meemaakt en verborgen talenten aan het licht komen. Zo kan Achmed blijkbaar gitaar spelen, is hij getrouwd geweest en geboren in Egypte! Ik kan iedereen aanraden om mee te gaan naar Oosterhout!



KAMPHUIS
"AHOY"

